

Maart 2022

# Andringa Staach Nijs

## 75

Familiekrantje van de  
Andringa Stichting



[www.andringaonline.nl](http://www.andringaonline.nl)



## ANDRINGA STICHTING ADRESSEN

### Correspondentieadres (eindredacteur ASN en secretariaat)

Mw. Tsjikke Andringa  
Ljurkstrjitte 5 9269 NB FEANWALDEN  
Tel. 0511 – 472207 E-mail adres: [andringastichting@hetnet.nl](mailto:andringastichting@hetnet.nl)

### Voorzitter

Dhr. Cees Andringa  
't Holweg 32 7924 PX VEENINGEN

### Penningmeester

Mw. Eppie Andringa - Bijma  
Waterlelie 5 9291 JP KOLLUM  
Alle geldhandelingen voortaan alleen via onze ING Zakelijke Rekening:

**NL62 INGB 00000 99008 – Andringa Stichting, Waterlelie 5, 9291 JP Kollum**

### Beheer Andringa Boeken en Kalenders

Mw. Ida Okx – Andringa [ida.andringa47@gmail.com](mailto:ida.andringa47@gmail.com)  
Sao Paulostraat 21 1334 BZ ALMERE Tel. 06–10 33 52 87

Na ontvangst van het bedrag op banknummer van de Andringa Stichting krijgt u het bestelde thuisgestuurd. Persoonlijk afhalen en betalen kan ook, maar wel na afspraak. Meer informatie, zie omslag.

### Website beheer / coördinator – [www.andringaonline.nl](http://www.andringaonline.nl)

Dhr. Bart van der Kolk [bartvanderkolk@kpnplanet.nl](mailto:bartvanderkolk@kpnplanet.nl) Mw. Elske Hoep - Andringa  
[elske.hoep@gmail.com](mailto:elske.hoep@gmail.com)

### Beheer Andringa familie archief – ook voor al uw familieberichten !!!

Mw. Tsjikke Andringa  
Leeuwerikstraat 5 Ljurkstrjitte 5  
VEENWouden 9269 NB FEANWALDEN  
Tel. 0511 - 472207

E-mail: [tsjikkeandringa@hetnet.nl](mailto:tsjikkeandringa@hetnet.nl) of [andringastichting@hetnet.nl](mailto:andringastichting@hetnet.nl)

### © Andringa Stichting

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Andringa Stichting.

## ANDRINGA BOEK 3 - VERJAARSCADEAU ???

Onlangs hebben wij besloten om Andringa boek deel 3 voor € 25,- aan te bieden, dus ruim 10 euro goedkoper. Zo'n bijzonder boek hoort toch bij iedere Andringa thuis ?



**Help ons de GROTE VOORRAAD te verkleinen !!!  
Die voorraad Andringa boeken is goed toegankelijk,  
hoeft niet uit het buitenland te komen,  
maar ligt vooral bij Ida en Tsjikke thuis...**

Met het gebonden **Andringa boek deel 3** is er een tastbaars iets wat direct uit de kast gepakt kan worden. Waarbij de mooie illustraties, teksten en schetsen een goed beeld geven bij het verhaal. Dus wilt u uzelf, een familielid of kennis blij maken met dit mooie boek, **bestel dan snel**. Hoe? U vindt de bestel- en betaalgegevens op de laatste pagina van dit ASN.

**PRIJS PER ANDRINGA BOEK DEEL 3 IS NU € 25,-.**  
**BIJ TOEZENDING KOMEN ER PORTOKOSTEN OVERHEEN, In**  
**NEDERLAND PER PAKKET (1 of 2 of 3 ex.) € 7,25 U**  
**KUNT UW bestelling OOK AFHALEN bij;**  
**Tsjikke In Veenwouden of bij IDA in ALMERE ...**

### INHOUDSOPGAVE ...

Andringa Stichting adressen	pag. 2
Boekpromotie over boek 3 en inhoudsopgave	pag. 3
Column door columnist Mieke (NB)	pag. 4
ANDRINGA bieb bij Tsjikke thuis ...	pag. 6
YP – Jantje van Kattenburg en meer ...	pag. 8
KA – Wiebe Andringa, graficus en auteur ...	pag. 11
Financiën	pag. 12
12 <sup>e</sup> Andringa Familiedag, nu in juni 2022	pag. 13
Aanmeldingsformulier voor 12 <sup>e</sup> familiedag	pag. 16
a – ZG – Hans van der Werff, de sneuper ...	pag. 17
Website bijdrage	pag. 18
HA – Rinus Andringa en familie ...	pag. 20
ZG – Tetsje in Zwitserland ...	pag. 23
Ontmoetingen met Andringa's - 40 -	pag. 24
Voortaan blanco ...	pag. 27
Andringa boekbestellingen en kalenders	pag. 28

## COLUMN – 5 – BOEDELVERDELING

Boedelverdelingen en erfenissen leiden regelmatig tot ruzies en ontevredenheid bij nabestaanden. Zo niet in onze familie. In 2004 overleed moeder Alie Andringa-Kossen (NB 2211) op 85 jarige leeftijd. Op zich een mooie leeftijd en bovendien overleed zij door hartfalen – dus zeer plots – tijdens een riviercruise in Duitsland terwijl zij bingo speelde. (Vader Dirk was reeds in 1988 heengegaan).

Die wetenschap maakte dat wij als achterblijvers vrede konden hebben met haar dood, hoewel het ons rauw op het dak viel. Het gebeurde in de maand augustus en verscheidenen van de nog 11 in leven zijnde kinderen van Alie moesten hun buitenlandse vakantie afbreken om terug te keren voor de crematie. Zo ook wij, Mieke Andringa en Nico Bekker, onderweg met onze omgebouwde bewoonbare kotter naar Zuid Frankrijk. We lieten de boot op een veilige plek achter en huurden een auto om terug te keren naar Nederland.

Iedereen was op tijd terug. alleen Alie zelf was aan de late kant omdat haar lichaam nog vrijgegeven moest worden in Duitsland voor vervoer naar Nederland.

Vlak na de crematie spraken we met elkaar een dag af om de verdeling van de boedel te regelen. Dick (NB22112) en Else woonden het dichtst in de buurt van moeder Alie en waren al begonnen met uitzoeken van de spullen. Er werd unaniem besloten om de verdeling af te handelen op een 'veiling-achtige' manier. Dat was precies zoals moeder Alie het gewild zou hebben.

Na elk familieweekend – dat om het jaar gehouden werd – werden de overgebleven etenswaren met veel hilariteit geveild. Er werden zelfs speciaal spullen



ingebracht voor de veiling om op die manier de familiekas te spekken. Dat leidde vaak tot de gekste situaties, waarbij biedingen van jonge kinderen geaccepteerd

werden terwijl de ouders quasi 'bezwaar' aantekenden. Soms werd er voor een pak melk 5 euro geboden of 10 euro voor een halve pot pindakaas. Broers en zussen gingen tegen elkaar opbieden tot vermaak van iedereen.

In die stijl werd nu ook de boedelveiling gehouden na het overlijden van moeder Alie. We waren voor ons gevoel alle 12 aanwezig want een grote foto van onze overleden broer Tjerk (NB22117) stond pontificaal op een tafeltje tussen ons in.

De veiling werd geleid door een van de broers. Als iemand de televisie wilde hebben, het bankstel of een bepaald vaasje, dan kon er op geboden worden. Alleen dit keer iets minder grenzeloos - in financieel opzicht – dan bij de familiefeesten maar evengoed met de bekende lachsalvo's: wetende dat moeder Alie hiervan genoten zou hebben.

Na afloop van de veiling vertrokken we naar een pizzeria. Daar gezeten aan een ovale tafel, hebben we nagepraat en haalden we verhalen op onder het genot van een hapje en een drankje.

Enkele weken later werd vervolgens de opbrengst van de veiling onder de kinderen verdeeld. Geen onvertogen woord!

Groetjes, Mieke Andringa (NB2211)



Rond de tafel vlnr: Jan, Joop, Mieke, Herman, Rindert, Dik, Michiel, Pieter, Ronald, Truus en Ida

**ANDRINGA BIBLIOTHEEK** in het Andringa archief bij Tsjikke thuis ...

In het maart nummer van 2001, dus 21 jaar geleden, staat in ASN35 een lijst op uitgiftejaar met 12 boeken, geschreven door Andringa's. Inmiddels zijn we jaren verder en ik vraag me af wie nog iets over dat lijstje weet. Hoogstwaarschijnlijk is die lijst, met vaak door de auteurs voor ons archief gratis gedoneerde boeken, ook iets uitgebreider. Dus ik ga proberen te achterhalen wat er (behalve de drie gepubliceerde Andringa familieboeken; de 74 ASN familieblaadjes; Engelse versie bij boek 1 en de 20 ASNE family letters) bij mij thuis aanwezig is, nu op familiecode volgorde. Heeft u / heb jij aanvullingen en/of een exemplaar voor ons van publicaties die niet bij ons bekend zijn? Graag met spoed een reactie!

1985	Adm.C.Oostergo	<b>Andringa Werkgroep</b>	ANDRINGA fam. boek I
1988	idem	<b>Andringa Foundation</b>	ANDRINGA English
1996	90 803389 1 5	<b>Andringa Stichting</b>	ANDRINGA fam. boek II
2016	978 90 803 389-0-6	<b>Andringa Stichting</b>	ANDRINGA fam.boek III

Fam. code	Jaar / ISBN / Uitgever	Auteur	Titel
HA 12	1993	Eigen beheer <b>Frida</b>	Andr. Uit mijn dagboek
HA 12	2015	Eigen beheer <b>Bart/Floris/Wil</b>	Een eeuw Andringa
HA 1211	2002	Eigen beheer <b>Rinus</b>	An. De ondern. mens op zoek ...
HA 1211	2007	Bedr.centrl.Lwd <b>Rinus</b>	An. Het starten v.e. bedrijf
HA 1211	2009	Eigen beheer <b>Rinus</b>	An. Ondern. versus managen
KA 2211	1983	90 274 1244 8 <b>Wiebe</b>	Andr.Museum,leuker dan je denkt
KA 2211	1984	90 6284 379 8 <b>Wiebe</b>	Andr. Alles over grillen en bbq
KA 2211	1985	90 229 3614 7 <b>Wiebe</b>	Andr. Het wijnboek
KA 2211	1986	90 6284 445 X <b>Wiebe</b>	Andr. Heerlijke nagerechten
KA 2211	1986	90 6284 446 8 <b>Wiebe</b>	Andr. Fijner koken m. kruiden
KA 2211	1991	90 6590 346 1 <b>Wiebe</b>	An. Kookboek 1991 eetkalender
KA 3242	2016	978-94-6228-785-3 <b>Henk W.</b>	Andr. Vers vd koude grond
LE 223	2015	Eigen beheer <b>Ton</b>	Andr. Zicht deel 1 (autobiogr.)
LE 223	2016	Eigen beheer <b>Ton</b>	Andr. Zicht deel 2 (autobiogr.)
LE 1225	1968	Kok-Kampen <b>L.J. (Leo)</b>	An. Gemeenterecht id praktijk
NB 22114 ?	Friesland college	<b>Herman</b>	An. Praktisch leiding geven dl 1
NB 22114	1981	90 244 1102 5 <b>Herman</b>	An. Andragogie psych. verpl.
NB 22114	1983	90 244 113 0 <b>Herman</b>	An. Bew. & muziek agog. basis
NB 22114	2016	978-90-803389-2-0 <b>Herman</b>	An. Strapadsels
NC 22	1981	USA-Eigen beh. <b>Effie</b>	Andr.-de Vries Sam & Effie
NC 2111	2016	SAAM (F.J.) <b>Ferrie</b>	Andr. Gelukkig, ik ben gewoon autist
YA 312	1987	USA-Eigen beh. <b>Sierd</b>	Andr. (& Robert) Memory book
YB 1221	1991	Aldh.Fer.Bar. <b>Sybe</b>	An. Barradiels ferline: hjerring fisk.
YB 1221	1994	Eigen beheer <b>Sybe</b>	Andr. Koehoal en de Andringa's

YB 12214	2019	Eigen beheer	<b>Tsjikke</b> Andr. Mem Grytsje Andr. - W.
YB 1321	2004	<b>Rieta</b> Mulder (& <b>Nynke</b> A.)	De zussen van mijn moeder
YB 13322	2003?	Eigen beheer	<b>Jan</b> An. Sate Hogenhiem & fam. Andr.
YB 13323	2005	90-9019226-3	<b>Harm Tj.</b> An. Blija & Holwerd in WOII
YD23 (pseud. Johannes)	J.H. Kok		<b>Waling</b> Andr. Overwonnen (tijd Calvijn)
YD23 (pseud. Johannes)	J.H. Kok		<b>Waling</b> An. Strijd & Kroon(hervorming)
YD23 (pseud. Johannes)	J.H. Kok		<b>Waling</b> An. Trouw id strijd (franse omw.)
YD 23	1890?	Joh.de Liefde	<b>Waling</b> Andr. Gzn Kinderbijbel OT+NT
YD 23	1898?	Joh.de Liefde	<b>Waling</b> Andr. Neerlands Glorie dl. I
YD 23	1910?	Joh.de Liefde	<b>Waling</b> Andr. Neerlands Glorie dl. II
YD 23	1920	Joh.de Liefde	<b>Waling</b> Andr. Gekeurd & gelouterd 1+2
YH 312	1996	USA – <b>Sijke (Sadie)</b>	de Young-Andr. Memories Book
YP 221	1996	Eigen beheer	<b>Jan</b> Andringa Jantje van Kattenburg
YP 1211	1974	M.A.v.Seijen	<b>Sjoerd</b> Andr. Friesland in Foto's
YP 1211	1980	Fr. Dagbl.	<b>Sjoerd</b> An. e.a. Oranje in Friesland
YP 1211	1980	90 269 4704 6	<b>Sjoerd</b> An. e.a. Dromen over Friesland
YP 1211	1993	FBTO Wiebe Hoekstra /	<b>Sjoerd</b> An. Jubileumboek F-CBTB
YP 1211	2015	Rienk Terpstra	<b>Sjoerd</b> An. Een poëtisch beeld Fryslân
ZG 2114	2000	90 803389 1 8	<b>Sjoerd H.</b> An. Fryske (Poesy) Ferskes
ZG 22121	2008	978 90 330 0669 2	<b>Greet</b> Andr. Libbenreach

Al met al toch nog een behoorlijke lijst van zo'n 45 boeken en boekjes.

De Kinderbijbel (gewicht 3 kilo en verder 30 cm hoog, 21 cm breed en 8 cm dik) kreeg ik in 2001 van Walings kleindochter Jetske (YD231), samen met alle andere door hem geschreven boeken. Al met al reisde ik toen met ruim 10 kilo aan boeken per trein terug uit Den Haag, onvergetelijk! Kijk voor meer info ook even op blz. 375 in Andringa boek 3.



### Hier opnieuw de vraag:

Welke Andringa heeft zelf ooit een boek geschreven en/of heeft door Andringa's geschreven boeken, die wij nog niet bezitten in onze Andringa bieb in het archief en stelt dit / deze beschikbaar?

Voordat ik hier bedolven raak onder allerlei (misschien identieke) boeken, graag eerst even een berichtje per post of per e-mail. Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet, Tsjikke Andringa  
Ljurkstrjitte 5, 9269NB Feanwâlden of via:  
andringastichting@hetnet.nl

## (YP221) - JAN ANDRINGA en Jantje van Kattenburg en meer ...



Ruim 25 jaar geleden stuurde **Jan Andringa (YP221)** mij het pas door hem gepubliceerde boekje 'Jantje van Kattenburg.' Onlangs heb ik het boeiende en in het Bildts geschreven exemplaar opnieuw gelezen. Het is een boekje over het leven van Jan Andringa (\* 22 april 1914 te St. Annaparochie en † 19 okt. 1999 te Den Haag), zoon van Jan Jans Andringa en Tryntsje Ydes Bouma. Jan had zijn levensverhaal graag voor zijn tachtigste verjaardag willen publiceren, maar het werd 2 jaar later, waarbij Gerryt Dirks de Jong, destijds redacteur van De Bildtse Post, Jan tot grote steun was en o.a. een gedeelte van het fotomateriaal aanreikte. Even een klein stukje uit dat boekje: << Het eerste kynd van Jan & Tryntsje waar een seun, die kreeg,

hielendal volgens de tradisy, as foarnaam de naam fan de heit fan Jan Jans: Jan. Op 'e keper beskoud, waar 't der dus een groate 'Janboel'. Gaan maar na: de pake hyt Jan, de seun hyt Jan Jans en de klainseun mot dientengefolge ok weer Jan hite. Maar dut is 'n klain grappy tussendeur. >>

Vroeger bij hem thuis was het reeds met de paplepel ingegeven: geen alcohol en anti-militaristisch!!! Jan moest zijn verzoek als militaire dienstweigeraar begin 1935 verdedigen in Den Haag. Doordat hij met al zijn gewetensbezwaren in zijn eigen streektaal bleef praten en zijn bezwaren goed kon verduidelijken, werd uiteindelijk aan zijn verzoek toegegeven. Dat beschrijft Jan weer zo mooi in dat boekje: << Hoe dichter ik in 'e train na Den Haag kwam, hoe onsekerder as ik worde. Bij 't Departemint fan Definsy motte jim jim even goed foorstelle: an 'n kant van die saal stonnen 'n stikminnig tafels in 'n halve sirkel. An 'e ene kant fan die sirkel satten mânly met stringe gesichten ('n dokter, 'militêr, 'n soasioloog, 'n psycholoog en nag meer van dattem) en an de ândere kant 'n jonge, skrúttele Bilkert, die 't nag maar een paar keer fan huus weest waar. D'r worde my ferteld, dat d'r 'n Frise tolk beskikber waar om my bij te staan. Alom ferbazing doe't ik fertelde, dat ik wel in Fryslând geboren waar, d'r altyd weund had en nag weunde, maar dat ik gyn Frys praatte. Wat ik dan wel praatte, waar de vraag. BILDTS !>> Al met al werd zijn verzoek ingewilligd en werd hij vanaf 5 april 1935 bij het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) te Den Haag te werk gesteld voor zijn vervangende dienst. Jan, ambtenaar, bleef aldaar de rest van zijn leven, trouwde in 1937 (scheidde in 1946), kreeg uit zijn eerste huwelijk met Johanna drie dochters en later uit zijn tweede met Dien twee zoons. Jan overleed te Den Haag. Hoog tijd om nu z'n kinderen eens op te zoeken. Ja, dat was ik van plan, maar uiteindelijk stuurden sommigen per e-mail hun verhalen toe, veel dank natuurlijk!!!

Kleinzoon **Elco Andringa (YP22111)** is de eerste die dat doet. Elco, geb. in 1970, heeft weinig herinneringen aan zijn opa. Elco's ouders zijn in 1975 gescheiden; zijn oudere broer **Rik van Leiden**, geb. in 1967, is vrij snel na de scheiding bij zijn vader gaan wonen, Elco bleef bij moeder Joke. Elco schrijft: << Ik heb aangegeven niet meer naar mijn vader toe te willen. Uiteindelijk is dat zo geëscaleerd dat ik er niet meer geweest ben. Mijn vader heeft nooit echt interesse getoond naar mij. In 1987 ben ik uit nieuwsgierigheid een keer naar hem toe geweest. Dat bezoek viel heel erg tegen, hij had geen interesse naar mij, maar was wel vol over zichzelf en zijn dochters, mijn halfzusters, aan het woord. Dat heeft ertoe geresulteerd dat ik in 1988 mijn achternaam wilde wijzigen in die van mijn moeder. Ik ben, sinds mijn moeder hertrouwd is met **Wim**, hem meer gaan zien als mijn vader. >>

Na zijn dienstdtijd is **Elco** gaan werken; had diverse baantjes waar hij niet echt blij van werd. In 1995 is hij begonnen als inkoper, dat vindt hij leuk om te doen. In 2007 kreeg hij de ziekte van Hodgkin (lymfeklier kanker); na 16 chemokuren is Elco op 1 maart 2008 schoon verklaard, in 2013 genezen en nu nog steeds. In boek 3 op blz. 445 staat hun foto als stralend bruidspaar! In 2017 krijgen ze via een erfenis (vader Monique) twee oldtimers, waar Elco heel zijn ziel en zaligheid in kwijt kan. << Een foto zal ik bijvoegen. **Monique** en ik zijn 18 dec. 2022 a.s. 12,5 jaar nog steeds gelukkig getrouwd >> aldus Elco.



Het verhaal van Jan zijn jongste dochter uit zijn eerste huwelijk, **Joke Andringa (YP2211)** sluit daarbij aan: << Beste Tsjikke, ik kreeg via Elco je e-mailtje doorgestuurd met het verzoek om een interview. Nu ben ik bang dat ik niet zo heel veel kan vertellen over mijn vader, want Jan Andringa is al heel vroeg uit ons gezin weg gegaan. Ik was 1 à 1,5 jaar oud, te jong voor herinneringen; na de scheiding was het contact beperkt. Ik heb je e-mail doorgestuurd naar mijn broer Erik, zoon van Jan en zijn 2<sup>de</sup> vrouw Dien. >> Joke stuurt later veel meer informatie. Joke is opgegroeid met een stiefvader en dat was voor haar heel gewoon. Daar buiten was er de man die ze vader noemde en waar ze 1 x per week ging eten, maar ze heeft zich daar nooit fijn bij gevoeld. Zijn keuze heeft ze nooit veroordeeld, maar alles heeft een prijs en dat is in dit geval de band met zijn kinderen. Met haar moeder had Joke, denkt ze, een normale band, niet anders dan andere kinderen in een groot druk gezin. Joke denkt wel met veel plezier terug aan de vakanties in Friesland bij **Bep Tryttsy & Pake Jan Jans (YP22)** of bij tante Hilly & oom Ys, de broer van haar vader. << Een paar keer zijn wij, Elske, Tineke, Erik en ik, naar Friesland gereden om daar de bekende plekken op te zoeken en wij eindigden steevast in de Westhoek. Daar hebben we de as van Jan uitgestrooid.>>

Joke haalt nog meer dierbare herinneringen op, vooral over haar oom (Jan zijn broer) **Ys Andringa (YP222)**, altijd vol grappen en grollen en toch een serieus mens, in tegenstelling tot haar vader, bepaald geen vrolijke Frans, maar somber en ernstig. Van Ys & Hilly hun zoon **Jan Sjouke Andringa (YP2221)** krijg ik veel achtergrond informatie rond Kattenburg:

<< De Andringa's woonden sinds 1908 op Kattenburg nr. 47 (zie pijl, zowel voor als achter), toen Pieter Jan Andringa (YP2) het pand kocht. Er is steeds sprake van een voorhuis en een achterhuis, bewoond door twee gezinnen. Pieter, ongehuwd, liet het huis vernieuwen, o.a. de voorgevel. Er werd een beschoten dak aangebracht (*niets van gemerkt, genoeg sneeuw in m'n ledikant gehad, Jan Sjouke*). Het voorhuis kreeg nu een eigen voordeur met daarachter een nieuwe gang.



(foto: Kattenburg voorzijde; het huis van de Andringa's met bloementuin ervoor)

<< Zoon Jan Jans Andringa trouwde in 1913 met Trijntje Bouma; Jan was timmerman en opperman van beroep. Jan en Trijntje betrokken het achterhuis waaruit broer Dirk Andringa vertrok. Echtbaar Andringa - Bouma kreeg twee zonen: Jan (1914) en IJsbrand (1917). Moeder Hiltje Dirks Koets overleed in 1931 in het voorhuis; ongetrouwde zoon Pieter bleef hier wonen tot 1941 toen ook hij overleed. Timmerman Jan Jans Andringa was nu eigenaar. Hij verhuurde het voorhuis: in 1942 werd zoon IJsbrand (Ys) de hoofdbewoner. **Ys Andringa (1917)** trouwde in 1942 met **Hiltje Kuipers** en betrok het voorhuis. Ys verhuisde dus van achter naar voor. In 1950 verhuisden Ys en Hillie met hun zoon Jan Sjouke van het voorhuis naar het winkelhuis op Oosteinde 304, waar Ys de scepter zwaaide over de Coöp-winkel. Zijn broer Jan (1914) was kantoorbediende, later ambtenaar en verruilde het ouderlijk achterhuis in 1935 voor een kamer in Den Haag. Daar trouwde hij twee jaar later. (Jan liet in 1996 zijn memoires te boek stellen). >>

Zo kom ik terug bij Jan zijn jongste zoon **Erik Andringa (YP2213)**. Hij is met zijn oudere broer Jan Thijs wel opgegroeid bij zijn vader. Helaas overleed hun moeder **Dien** reeds in 1973 en Eriks broer **Jan Thijs Andringa (YP2212)** als 29 jarige en veelbelovende student in 1981. << De ziekte en het overlijden van mijn moeder heeft een verwoestende uitwerking gehad op ons gezin. Goed beschouwd is het daarna geen gezin meer geweest. Het noodlottige verloop van het leven van mijn broer is vrij zeker deels veroorzaakt door de dood van onze moeder. Wel heb ik later nog weer een redelijke band met mijn vader opgebouwd, maar de gebeurtenissen hebben ook mijn leven intens beïnvloed.>> aldus Erik. (M.h.d. Tsjikke A)

## (KA 2211) WIEBE ANDRINGA , auteur, graficus en vormgever ...

Waarschijnlijk heeft u zich ook wel eens afgevraagd bij het zien van boeken met **Wiebe Andringa** als auteur, vooral bij de vele kookboeken, steeds kom je zijn naam dan tegen, wie is hij toch... Niet alleen op het pas samengestelde lijstje (op pag. 6) met een overzicht aan Andringa boeken in ons Andringa archief staat zijn naam meerdere malen, maar ook in antiquariaten, bibliotheken, boekhandels en via internet. Natuurlijk zijn wij als Andringa's gefixeerd op die naam, maar toch...



Wie is toch die **Wiebe Andringa**? Vele lezers van ons Andringa Staach Nijs zullen niet weten dat Wiebe zich omstreeks 1982 heeft aangemeld om de vormgeving van ons eerste Andringa boek te verzorgen. Op blz. 5 in het woord vooraf in dat in 1985 gepubliceerd boek staat:

<< De grafische vormgeving is verzorgd door een deskundig familielid: Wiebe Andringa. Vol vertrouwen laten we ook zijn werk aan u ter beoordeling over.>> namens de Werkgroep, Sj. Andringa, Exloo, voorzitter. Ik was erbij, bij die eerste ontmoeting bij Wiebe thuis in Noord Holland. Wat is dat achteraf gezien, een gigantische klus geweest voor Wiebe! Nu nauwelijks meer

voor te stellen! In die tijd werden de door ons verzamelde familiegegevens en op typmachines handmatig uitgewerkte genealogische gegevens door hem verwerkt, inclusief het fotomateriaal en soms handmatig geschreven stamboommateriaal. Ook bij hem werd elke pagina met zijn geschreven aantekeningen / opmerkingen later weer door een select groepje gecontroleerd. Nogmaals petje af voor Wiebe!!!

**Wiebe Andringa** (1935-1990), zoon van Douwe & Maria Andringa – Dapper, kijk maar eens op blz. 127 in Andringa boek deel 3. Zijn zoon **Douwe Andringa** (KA22111), geb. in 1962, schrijft aldaar in 2008 het volgende: << Met de dood van mijn vader heb ik het een tijd moeilijk gehad. Hij is iets meer dan een maand na de geboorte van mijn jongste dochter overleden. Zomaar ineens, tien dagen

daarvoor was hij nog bij me in blakende gezondheid. Wiebe is in zijn woonplaats Hoogwoud bij de fietsenmaker in de winkel aan een acute hartstilstand overleden.

Ik vind het nog altijd leuk dat hij bij het Andringa boek betrokken was en ben daar ook wel een beetje trots op. >>



Wiebe en Douwe, opnieuw met enorm veel dank! Tsjikke Andringa (YB12214)

## FINANCIEN en ANDRINGA BOEKEN VERKOOP ...

Op de laatste vrijdag van februari 2022 is tijdens het ASB overleg het financiële jaarverslag over vorig jaar goedgekeurd. Gelukkig konden we dat jaar positief afsluiten! Toch blijft het belangrijk voor een gezonde financiële basis om jaarlijks € 10,- over te maken voor ons familiekrantje Andringa Staach Nijs (ASN). Zoals u weet zijn uw extra giften altijd van harte welkom! Vooral door die laatste giften, uiteenlopend van € 2,50 tot € 400,- in 2021, is er weer een positieve afsluiting van het financiële boekjaar, waarvoor heel hartelijk dank !!!

Waar wij ons regelmatig over verwonderen, is dat er nog zo veel Andringa's zijn die volgens ons niet in het bezit zijn van Andringa boek deel 3.

Vijftientwintig euro kost dat in 2016 verschenen boek; mocht u het toegestuurd willen hebben, dan komt er € 7,50 voor porto overheen, ook als we drie boeken tegelijk versturen. Afhalen bij Ida in Almere of bij Tsjikke in Feanwâlden blijft natuurlijk mogelijk!

Er staat een schat aan informatie in over alle Andringa's die we tot dan hebben kunnen achterhalen, maar ook veel foto's en meer achtergrondinfo! Een heel bijzonder familieboek, dat horen we vaak !!!



Op deze pagina ook nog even verspreid diverse geldbedragen in beeld:



€ 10,- jaarlijks voor ASN  
€ 25,- aanschaf Andringa boek deel 3  
€ 7,50 eventuele portokosten  
10, 20 of 50 euro: eventuele giften (of meer ...)

Met vriendelijke groet,  
Eppie Andringa – Bijma  
en Tsjikke Andringa

**NL62 INGB 0000 99008**  
**Andringa Stichting,**  
**Waterlelie 5,**  
**9291 JP Kollum**



## 12<sup>E</sup> ANDRINGA FAMILIEDAG 18-06-2022 HINDELOOPEN

Hallo Andringa's en afstammelingen daarvan.

Wat gaat die tijd toch snel, het is nog maar 3 maand te gaan en dan is het zover, onze grote dag.

De Andringa reünie op zaterdag 18 juni 2022 bij de Brabander in Hindeloopen.

Wij hopen en gaan er nog altijd positief vanuit dat het door kan gaan.



In het vorige ASN 74 heeft U de aankondiging met ook de aanmelding kunnen lezen. Heeft U zich nog niet aangemeld dan zeg ik U nu,

**AANMELDEN** lieve mensen.

Het is een prachtige locatie, een elf-steden-stadje met allemaal oudheden en verrassingen.

En nog een groot voordeel ..... de prijs blijft het zelfde!  
Dat alles is een goede reden om zich aan te melden dus  
..... DOEN HOOR ..... Wij rekenen op jullie!

Vriendelijke groeten ook namens ons Andringa bestuur,  
en tot ziens op zaterdag 18 juni 2022 in Hindeloopen...

Elske en Ida

## **De ontmoetingsplek is:**

**Restaurant/café “De Brabander”. Nieuwe Weide 7.  
8713JD te Hindeloopen.**

Vanaf 10 uur wordt u welkom geheten door een speciaal ontvangst comité en kunt u zich melden bij de ontvangsttafel in de hall  
U krijgt daar uw naamkaartje met familiecode en een pakketje met allerlei informatie over de dag zelf.  
Tot 10.30 uur kunt u genieten van een kopje koffie met oranjeboek.

## **Indeling van de dag:**

10.30 uur:

- Opening door onze nieuwe voorzitter Cees Andringa.
- Voorstellen bestuursleden en werkgroep.
- Wel en wee van de stichting door Tsjikke, secretariaat.
- Financiën door Eppie, penningmeester..
- Presentatie website, Elske, Bart, Tolé werkgroep.
- Korte pauze en 2<sup>e</sup> kop koffie ~ 11 uur.

12.30 - 13.30 uur:

Middagpauze met een uitgebreide lunch.

13.30 - 15.45 uur:

Rondwandeling door het pittoreske stadje Hindeloopen.  
Tegelijkertijd blijft de website werkgroep op de locatie  
om u persoonlijk info te geven / te helpen met de website.  
Museum bezoek bij Roosje (inclusief) met rondleiding  
van 30 min. om: 14.00 uur, 14.30 uur en 15.00 uur.  
Ook de moeite waard: andere musea (op eigen kosten of  
met museumjaarkaart), winkeltjes en haven.

15.45 uur: Groepsfoto met alle Andringa's.

16.00 -16.30 uur:

Onder het genot van een drankje wordt u “getrakteerd”  
op een verrassing.

17.00 uur:

Afsluiting door de voorzitter.

## **Parkeren:**

De auto kunt u parkeren op de grote gratis parkeerplaats.  
Adres: Oosterstrand 6a, 8713 JS Hindeloopen

Daarna loopt u richting het centrum, aan de linkerkant ziet u een café met een Heineken uithangbord (aan het begin van de Nieuwe Weide). Loop deze straat in, na ongeveer 3 minuten



aan het einde van deze straat ligt de Brabander.  
Personen die slecht ter been zijn, kunnen voor de deur uitstappen.  
De chauffeur kan daarna doorrijden met de auto naar de parkeerplaats.

Elske en Ida .

Ondergetekende, familiecode (zie adressering) .....

Naam .....

Adres .....

Postcode ..... Woonplaats .....



deelt mede dat de volgende persoon komt / personen komen op de 12<sup>e</sup> ANDRINGA familiedag die gehouden wordt op zaterdag 18 juni 2022

Roepnaam	Achternaam	Woonplaats
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Hij / zij heeft **o.v.v. familiecode** en **naam** op ..... (datum)

€ .....,..... voor deelname familiedag overgemaakt.

(per volwassene € 45,-- voor deelname aan de 12<sup>e</sup> Andringa familiedag  
en per kind (t/m 12 jr.) € 25,- op  
NL62 INGB 00000 99008 tnv Andringa Stichting, Waterlelie 5, 9291 JP Kollum

via eigen IBAN rekening nummer: .....

#### HANDTEKENING

- wil graag met iemand meerijden (tel.nr. ....)
- wil eventueel iemand in eigen auto meenemen (tel. nr..... )

Dit aanmeldingsbriefje kunt u scannen of kopiëren uit ASN75 en ingevuld opsturen naar het Secretariaat van de ANDRINGA STICHTING, [andringastichting@hetnet.nl](mailto:andringastichting@hetnet.nl) of per post opsturen: p/a Ljurkstrjitte 5, 9269 NB Feanwâlden

Misschien heeft u voor de familiedag **dieetwensen** of zijn er andere opmerkingen / aanvullingen? Die kunnen hieronder worden genoteerd.

.....  
.....

## Van a tot ZG – sneuper HANS van der WERFF en Andringa's ...

Einde zomer 2021 is er even zeer intensief mail contact tussen toen onbekende J. vd Werff en het Andringa secretariaat. Hij is op zoek naar Andringa boek dl. 2. Natuurlijk mail ik terug dat in 2016 deel 3 al is gepubliceerd; uiteindelijk heeft hij zowel deel 2 en 3 aangeschaft; deel 1 had hij reeds via internet op de kop getikt. "Ik ben overigens geen directe familie, maar uw Andringa naam komt voor in de



kwartierstaat van mijn vader en ik verzamel allerhande boeken over families die ik in de kwartierstaat van mijn beide ouders tegenkom. Deze gebruik ik als controle en als naslagwerk.", aldus Hans.

Op mijn volgende vraag komt opnieuw een verrassend verhaal, hier een paar details: "Zo'n 20 jaar geleden ben ik begonnen met deze hobby. Zowel in de familie van mijn vader als van mijn moeder zat een oom die zich ook met deze materie bezig hield; van hen heb ik veel gegevens over kunnen nemen om als basis te dienen. Eerst heb ik beide stambomen in mannelijke richting uitgewerkt. Toen ik bij de 'van der Werff's' vastliep en vermoedde dat ik met doopsgezinde voorouders te maken had, heb ik Ype Brouwers, jullie wel bekend, ingeschakeld en deze heeft mijn voorgeslacht uitgezocht.

Vervolgens ben ik terug gaan werken en heb mijn stamvader (Hartman Syds uit Grou) als beginpunt genomen en probeer al zijn nazaten in kaart te brengen. Hier ben ik nog lang niet mee klaar. Via deze lijn kwam ik in aanraking met de Andringa's t.w. Klaas Roelofs Andringa getr. met Sjieuwke Gosses Jensma en Joukje Andringa getr. met Tjeerd Wybren Wartena. (*uit de YA en de ZG fam.- ta*) Sinds kort ben ik ook ter afwisseling begonnen om de kwartierstaten van mijn beide ouders uit te zoeken en zo kwam ik in de kwartierstaat van mijn moeder Reinsck Jorrits Andringa tegen getr. met Focke Teyes en Namme Johannes getr met Tjamke Sijbes Andringa. (*Met deze info kom ik via code 35 tot code a -Tsjikke*)

Zo je ziet is jullie familie op diverse manieren verweven met de mijne terwijl we geen familie zijn. Ik ervaar het als een zeer verslavende hobby, stop er veel tijd in en ik probeer zoveel mogelijk lectuur te verzamelen ter controle en als bewijs want veel wat op internet te vinden is klopt lang niet altijd. Ik hoop dat je zo een beetje een beeld hebt gekregen van deze genealogie amateur die niet de perfectie nastreeft maar gewoon erg geïnteresseerd is in de mens, zijn voorgeslacht en geschiedenis. Met vriendelijke groet: Hans van der Werff uit Ermelo >>

Hans, heel hartelijk dank en enorm veel succes gewenst!!! Tsjikke Andringa.



## **Andringa familie dag op 18-06-2022 in Hindeloopen.**

**Presentatie op de familiedag.** Wij als website werkgroep zullen de ontwikkelingen en vernieuwingen laten zien. Het blijft in beweging, aanvullingen van gegevens die we verwerken in de parentelen (stambomen) en allerlei nieuws. Zo houden we het levendig en up-to-date. Om dit te realiseren blijft er voor ons altijd werk aan de winkel.

Wil u de parentelen (stambomen) van uw eigen en andere familie(s) bekijken, dan is dat via een wachtwoord mogelijk.

Dit jaar bekijken we binnen het bestuur welke manier handig is om alle betalende abonnees het wachtwoord door te geven. Voordeel hiervan is, dat u alles vrij kunt bekijken.

**Dit wachtwoord is dus alleen voor eigen gebruik!**

Wat staat zoal achter het wachtwoord: de parentelen, kwartierstaten, Andringa familiecodes, publicaties van de Andringa Staach Nijs bulletins.

Het register kunt u gebruiken om in Andringa Boek 3/AB3

(uitgegeven in 2016) middels het register uw eigen familie op te zoeken.

**Digitale ASN.** Zowel de digitale versie op de website als de papieren versie via de post komen voortaan tegelijkertijd uit. ASN 74 van 2021 wordt alsnog ook digitaal geplaatst.

**Cirkelvormige kwartierstaat \***

De eerste proefdruk is gemaakt op A2 formaat (poster) We zijn begonnen met het uitprinten van 4 of 5 generaties van uw eigen familie in deze cirkelvormige kwartierstaat \*\*. Tegen kostprijs maken we deze op aanvraag, voor onze abonnees. Wie gebruik wil maken van deze service kan dit aangeven op de familiedag, via de mail of aan Ida, van de Verkoop afdeling van de Stichting, doorgeven.

**De prijs** moet nog nader uitgezocht en bepaald worden.

Binnenkort te lezen op de website op de link Verkoop.



- \* De namen kunnen we niet zichtbaar maken in de cirkel i.v.m. privacy.
- \*\* het is een **cirkelvormige kwartierstaat** (betreft dus de vóórouders).

Elke cirkel vormt een generatie met de proband in het midden.  
In tegenstelling tot een horizontale kwartierstaat met de proband aan de linker kant.

Middag programma van de familiedag:

Wij zijn dan aanwezig om alle vragen te beantwoorden m.b.t. gebruik van de website, bekijken van eigen parenteel, gegevens opzoeken en persoonlijke vragen.

Daarna of vooraf is er nog genoeg tijd om Hindeloopen te verkennen.

Tot ziens op de 18<sup>e</sup> juni. Tolé, Bart en Elske

## (HA1211) RINUS ANDRINGA en zijn familie ...

Bijgevoegde gezinsfoto uit 1942 vertedert mij elke keer weer. Tachtig jaar geleden is deze foto genomen: **Theo & Cilia Andringa – de Vries (HA121)** met hun gezin



van toen: Tini, Rinus, Gina, Leo, Floris en Miekie. Later volgden Frans, Karel en Agnes. De foto staat in boek 3, maar de foto met 10 portretjes uit 1946 niet. Ook hier ontbreekt Agnes die in 1947 ter wereld kwam. Begin

maar met het oudste kind voor hun namen...

Behalve beide ouders en Leo (ovl.2016) zijn ze er nog allemaal. Rinus, de oudste zoon, is nu 87 jaar oud. Bij hem ga ik op bezoek, hij is duidelijk voorbereid op mijn komst: drie Andringa boeken, deel 1, 2 en 3 liggen klaar, maar ook twee door hem geschreven boeken, die ik na afloop meekrijg! 'De ondernemende mens op zoek naar waarheid' (2002) en 'Ondernemen versus Managen' (2009). Hij blijkt nog een boek te hebben geschreven: 'Ondernemerschap kun je leren' (2001) en in 2007 kreeg ik via onze voorzitter Herman A. 'Het starten van een Bedrijf' door Rinus Andringa, directeur Bedrijvencentrum Leeuwarden. Van vader op zoon, van moeder op dochter, het ondernemen, organiseren en managen zit in hun bloed!



Het boek uit 2002 heb ik wel doorgebladerd, maar het neemt mij nu te veel tijd om het grondig te bestuderen. Het boek uit 2009 (zie hiernaast) is vooral persoonlijk getint. Ondernemen doe je werkenderwijs! In de inleiding schrijft Rinus: 'Het was louter toeval dat ik als ondernemer terecht kwam in een wereld van ambtenaren en managers'. In beide boeken wordt het ondernemerswiel (inclusief fraaie illustratie) besproken. Het ondernemingsproces wordt daarin uitgebeeld door vier werkwoorden gevolgd door vier zelfstandige naamwoorden:

**Waarnemen – idee / Scheppen – product / Luisteren – proef / Bouwen – plan.**

Er staan zoveel wijsheden in; een citaat dat mij nu aanspreekt is het volgende: “Ik denk dat ik moet toegeven dat ik minder intelligent ben dan het overgrote deel van de mensen waarmee ik gewerkt heb, tenminste als het gaat om abstracte intelligentie. De vraag is of ik werkelijk minder intelligent ben, want ik heb niets gemist, ja bijna alles is uit mijn denken voortgekomen. Ik heb alles kunnen volgen, heb mijn hele leven gestudeerd en heb getoond dat ik iets kon presteren, dat ik iets op de wereld kon zetten.” Aan het eind in beide boeken een indrukwekkende lijst met geraadpleegde literatuur.

Vol trots toont Rinus mij nog het ronde wandbord aan de muur, hem ooit aangeboden door de ZHW – Zuivel Handel Mij. te Irnsum. Vele jaren later werd hij directeur van het Bedrijven Centrum Leeuwarden. Hier kregen, in een door Rinus Andringa aangekocht pand, jonge ondernemers in de negentiger jaren de kans om na een gedegen opleiding met een startkapitaal voor een tijdelijke ondernemingsplaats in aanmerking te komen. Op deze wijze wilde TOP Friesland (Tijdelijke Ondernemers Plaatsen) hen in de gelegenheid stellen het eerste jaar van hun bedrijf financieel te overbruggen in de industrie en/of zakelijke dienstverlening. Een mooie formule destijds!

**Rinus Andringa (HA1211)** is sinds 2009 getrouwd met **Nelleke**; uit haar eerste huwelijk heeft zij een zoon en een dochter. Rinus was daarvoor in 1962 gehuwd (en in 1991 gescheiden van) **Mieke**. Vanmiddag komt Mieke spontaan langs, ik verbaas me over hun goede verstandhouding, het lijkt echt op een gemoedelijke ‘drie-eenheid’! Nelleke werkte jarenlang als onderwijzeres aan de Vrije School. Rinus & Mieke kregen vier kinderen, waarvan er twee (Toon en Anneke) zich in het buitenland hebben gevestigd en twee (Tjeerd en Brecht) in het hoge noorden. Met de oudste heb ik later ook een ontmoeting. Vorig jaar zag ik Tjeerd bij Omrop Fryslân TV bij een boeiende uitzending over zijn metingen met betrekking tot geluidsoverlast bij het vliegveld bij Marssum; zelf heb ik (doordat mijn gehoor zo achteruit is gegaan, echt een familietrekje), nauwelijks last van geluidsoverlast. Maar ik ervaar wel veel problemen door het ontbreken van geluiden die ik niet meer goed kan volgen. Zou Tjeerd tips voor mij hebben? De geluidsoverlast bij Marssum was met de F16 vliegtuigen rond de 100 db (decibel) redelijk; sinds het in gebruik nemen van de F35 toestellen is de overlast enorm toegenomen! Dit overschrijden van de geluidsnormen veroorzaakt veel stress en slapeloosheid bij de omwonenden. Een advies van Tjeerd is: “Dien een klacht in, doe dat vaker, desnoods met meerdere mensen en bij meerdere instanties!!!”

Sinds 2008 richt **Tjeerd Andringa (HA12111)** zich vooral op soundscape-onderzoek en in het bijzonder op de wijze waarop geluid positieve en negatieve invloed kan hebben op ons functioneren en ons in extreme gevallen zelfs ziek kan maken. Hij maakt hierbij onderscheid tussen horen, een onbewust proces dat aandacht trekt naar opvallende geluiden, en luisteren, een



proces waarbij we onze kennis gebruiken om aandacht selectief op een bepaald deel van het geluid te richten. Geluidsoverlast ontstaat wanneer ons horen ons dwingt te luisteren naar iets waar we niet naar willen luisteren.

Wat een ondernemende koppel, **Tjeerd** en zijn wederhelft **Merlijn** (sinds 1993). We spreken af bij hun groentekwekerij; m'n rubberlaarzen had ik achteraf thuis kunnen laten. Een grote boomgaard, daarnaast een tunnelkas waar kisten vol met divers plantmateriaal ligt te ontkiemen. Aan weerszijden zijn vele verticale draden gespannen voor de tomatenkwekerij. We praten met z'n drieën bij onder het genot van een kop thee in de zithoek in die kas. Veel kippen lopen buiten rond voor de eierenverkoop en een paar hanen (voor eigen slacht). Er is heel veel ruimte waar groenten worden verbouwd, nu nog prei en boerenkool. Wat een groot terrein achter hun twee jaar geleden gekocht woonhuis, waar zij tussen de bedrijven door ook flink bezig zijn met klussen. En heel bijzondere ingebouwde door Tjeerd zelfgemaakte vensterbank, die tevens als zithoek kan dienen. Naar boven is de trapleuning ook al weer zo mooi, een ronde gladgeschuurde lange stevige tak. Daar zie ik ook de kantoorruimte voor Tjeerd en zijn beide medewerkers. Nu wonen Tjeerd & Merlijn al ruim 8 jaar bij de kwekerij in een stacaravan inclusief compost-buitentoilet. Ik kijk mijn ogen uit, een grote kachel verwarmt zelfs de bank waar leem op is bevestigd, inderdaad, dat voelt lekker warm aan. Een eigen watersysteem. Zonnepanelen op het dak, alles zoveel mogelijk zelfvoorzienend. Idealisten allebei! Merlijn, kweker en ondernemer, verzorgt vooral de tegenwoordig zo populaire groentepakketten voor de verkoop elders in hun winkel 'De Stadsakker'.



Tjeerd Andringa, van origine fysicus, promoveerde in de signaal analyse van het auditieve systeem en publiceert steeds meer over de relatie individu en omgeving. Een wekelijks boordevolle agenda heeft Tjeerd naast zijn werk als docent, wetenschapper, ook ondernemer voor de kwekerij en boerenknecht. Veel hiervan ervaart hij als ontspanning, erg leuk!

Een mooie uitspraak van hem vandaag: "In de wetenschap kun je niet bewijzen of iets correct is, maar je kunt vaak wel bewijzen dat iets fout is". Daar is Tjeerd wel goed in en dat wordt niet altijd op prijs gesteld. Wat een bijzondere middag!

Tjeerd & Merlijn, voor nu en de toekomst heel veel succes gewenst en reuze dank! Rinus & Nelleke en Mieke, veel dank voor de gezellige ontvangst Tsjikke A. (YB).

## **(ZG 2115) TETSJE van der Sluis – Andringa bij zoon in Zwitserland**

**Tetsje Andringa (ZG2115)**, dochter van Marten & Tryntsje Andringa – Hiemstra, in 1974 getrouwd met Theunis van der Sloot en sinds 2013 weduwe, bezoekt indien mogelijk jaarlijks in de zomer hun enige zoon Iebe in Zwitserland. Onlangs ging ze weer met eigen auto en caravan, voor de gezelligheid samen met haar buurvrouw. Tetsje verblijft dan bij haar zoon **Iebe** en schoondochter **Esther**; de buurvrouw zorgt in Zwitserland voor eigen onderdak. Laatst kreeg ik een boeiend verslag van wel een heel bijzonder avontuur, wat gelukkig goed afliep!

**Operatie 144**, is de titel van het in het Fries geschreven verslag. Vanuit Wallis, Zwitserland gaan Tetsje, haar buurvrouw Joke en Zwitserse vriendin Rosmarie op een zonnige dag in september op stap naar Zermatt voor een bergtocht te voet. Met de auto rijden ze naar Täsch, dan nemen ze de trein, gaan met de tandradbaan steil omhoog richting Matterhorn. De bergtocht begint bij Riffelalp, 2000 m hoog. Het tempo geeft Rosmarie aan, 80 jaar oud, maar met veel ervaring in de bergen. Een prachtige route langs bergmeertjes, waar de hoge bergen in weerspiegelen. Joke, 84 jaar, kan dit tempo prima volhouden. Heel soms, als het pad te smal wordt, pakt Tetsje haar hand, vooral ook door haar hoogtevrees, maar opgeven? Nee dus!!! Even een korte rustpauze, maar ze gaan door; de laatste klim naar de Flualp-hütte is extra zwaar, maar ze halen het. Daar horen ze dat de laatste rit met de kabelbaan om 17:00 uur gaat. Na een tochtje in die omgeving, zijn ze ± 16:50 weer terug, even later blijkt dat de laatste rit reeds om 16:40 ging.

Ze bespreken verschillende opties, bellen met het thuisfront of worden door hen gebeld; Tetsje denkt dat ze omstreeks 8 uur wel thuis zullen zijn. Joke begint weer te zingen: “Mein lieber, süsser Zermatt”, vindt dat ze bij thuiskomst wel een flink glas wijn hebben verdiend! Dat worden later twee en tenslotte een hele fles! Het wordt schemerig, helaas hebben ze geen zaklampen mee, Joke begint te trillen van vermoeidheid, ook Rosmarie is aan het eind van haar krachten. Ze besluiten 144 te bellen, de Zwitserse alarmlijn, om hen op te halen. Eerst met het eenvoudige Nokia apparaat van Tetsje. De verbinding is moeizaam en om precies aan te geven waar die ‘drei Fraue im Wald’ zich bevinden, valt niet mee. Dan denkt Tetsje aan haar smartphone, ja, daar kan ze 144 ook mee bereiken en de locatie van de twee doodvermoede vriendinnen doorgeven. Gelukkig raakt niemand in paniek; als Tetsje hen achterlaat, bestuderen die twee zelfs de sterrenhemel. Tetsje gaat met behulp van haar telefoonlampje naar beneden waar een bewoond huis staat; hier neemt ze weer contact op met 144 en hoort dat de reddingsbrigade al onderweg is, maar het kan nog even duren. Tetsje moet blijven waar ze nu is, de mannen zijn al bijna bij de uitgeputte vrouwen. Later met zijn allen voorzichtig naar beneden, moeten daar hun gegevens wel vermelden en tevens voor de redding betalen, maar dat doen ze graag! Al met al rond twaalf uur weer thuis.



In 2021 rijdt Tetsje helemaal alleen in haar auto met caravan naar Zwitserland, wat een dappere onderneming! Tijdens die lange autorit zingt ze vaak de 'Wâldsang', een heel toepasselijk liedje uit mijn omgeving. Ze schrijft dat ze toen met haar Zwitserse vrienden een paar nachten in hun berghut (2400 meter hoog) verbleef. Het houten buitentoilet is vooral 's nachts lastig natuurlijk. Wassen bij een uitgeholde boomstam met ijskoud gletsjerwater, omdat het toen had gevoren, brrr. De

koe achter het toilet drinkt uit diezelfde boomstam. Tijdens het tandenpoetsen duwt dat beest haar snuit tegen Tetsje; van schrik laat ze haar prothese in de boomstam vallen, maar kon die weer terugvinden. Tige tank, Tetsje! Tsjikke

## ONTMOETINGEN MET ANDRINGA'S ... 40

De veertigste aflevering alweer - een verhaal over ontmoetingen met Andringa's ... nu in ASN 75. Regelmatig ontmoet ik mijn eigen Andringa familie en af en toe de Andringa's van het Andringa Stichtings Bestuur. Daarnaast hoor, lees, zie of ontdek ik vaak iets over andere mensen die dezelfde achternaam dragen of er aan verwant zijn. Overigens ben ik altijd benieuwd naar jullie reacties & verhalen, bel of stuur eens iets op, wie weet wordt daar in het volgende ASN op ingegaan.



Net voor publicatie ASN75 krijg ik 2 tijdschrift knipsels (voor het Andringa Archief / zonder afzender). Eentje over **Marjan Andringa** (UWV.NL/UWV magazine febr. 2019) en eentje over **Iris Andringa** (DIER voorjaar 2019). **Wie zijn deze dames?**

In het register van Andringa boek 3 ontdek ik meerdere Marjans die in aanmerking zouden kunnen komen; Iris haar naam staat er drie keer. Via Google is er een website met ene Iris die veel lijkt op de foto uit het tijdschrift, ik stuur een mailtje. Een dag later volgt haar reactie: << Hallo Tsjikke, Wat een leuke verrassing, een bericht van een mede Andringa :) De Iris uit het artikel in blad Dier ben ik inderdaad. Ik werkte destijds bij de Dierenbescherming. Na mijn tijd aldaar heb ik mijn hart gevolgd en ben ik me gaan toeleggen op de fotografie. Mijn vader wist mij trouwens te vertellen dat ons familie nummer **YD2321** is. Mocht je nog andere vragen hebben, dan vind ik dat alleen maar leuk om te beantwoorden. Leuk dat

het artikel in Dier nu officieel in het Andringa archief zit! Hartelijke groet, **Iris Andringa**. ([www.ooginoogfotografie.nl](http://www.ooginoogfotografie.nl))>> Prachtige site, succes Iris! (ta).

In december 2021 wordt bij zus Geiske in Dronrijp vloerbedekking gelegd in haar appartement; de maand daarvoor was ik daar af en toe bezig met inpakken van boeken en veel meer spullen; de vloeren in haar woonkamer, slaapkamer en hal moesten helemaal leeg. We werden later geholpen door onze broers en schoonzussen. Ik was van plan rond de dag dat het nieuwe tapijt zou worden gelegd, een paar dagen bij haar te slapen op een matrasje op de vloer, maar door een recente vervelende valpartij met daarna heftige rugpijn, leek me dat toch niet zo verstandig. Gelukkig wonen **Tjitte & Bettie Andringa - Dijkstra (LA1312)** vlakbij en heb ik hen gevraagd om daar die paar dagen te logeren. Dat was prima en tot mijn grote verbazing mocht ik op een bed slapen met een elektrische onderdeken. Wat een luxe, zoiets had ik nog nooit meegemaakt! Natuurlijk hebben wij, vooral de eerste avond, ook uitgebreid gesproken over hun enige zoon en hun vier dochters; heel bijzonder vind ik nog steeds dat Tjitte een paar jaar terug een van zijn nieren heeft afgestaan aan een schoonzoon! Zoon **Willem (LA13121)** vertrok in 1990 naar Spanje, trouwde aldaar met **Susana** en zij kregen twee kinderen: **Auke en Astrid Andringa Orozco**, met een bijzondere achternaam dus. Willem kwam in de kerstvakantie eindelijk weer even op bezoek bij zijn ouders in Friesland. Tjitte, elke keer een trouwe bezoeker op onze Andringa Familiedagen, neemt zus Geiske dan vaak mee, maar op 18 juni zal hij door zijn eigen verjaardag op die dag wel thuis blijven. Alvast gefeliciteerd en nogmaals dank!!!

In januari had ik weer eens e-mail contact met **Wil Jongma (HA12)**, een volle neef van onze webmaster Bart van der Kolk (ook HA12). Toen Wil merkte (bestudeer in B3 blz. 88 en 89 maar eens) dat ik ooit in 2007 een Cd-Rom had ontvangen met veel genealogische gegevens en beeldmateriaal, stuurde hij spontaan zijn nieuwste versie via We Transfer. Een van de eerste foto's die ik daarop opende, bleek op dat moment wel heel actueel. Zoals u ziet, Downing Street 10 te London. (Wat was er een gedoe met de huidige premier van het VK door zijn feestjes tijdens corona tijd...). Wil reageerde even later op mijn vraag:  
<< Tsjikke, deze foto komt uit een kleine sessie van een reis van de gezusters Andringa naar London in 1989. Op de foto v.l.n.r.: tante **Frida Andringa (HA12)**, de verloskundige uit Arnhem, (een beveiligingsagent), tante **Mieke van der Kolk - Andringa (HA12)**, de moeder



van Bart, en **Annie Andringa – Huurdeman (HA122)**, de echtgenote / weduwe van oom Floris, de moeder van de onlangs overleden neef Rien Andringa (HA1221). **Sannie (HA12)**, de jongste uit het gezin Andringa, was ook met deze reis mee, staat wel op een andere foto, het kan best zijn dat zij deze foto genomen heeft. Sannie is trouwens heel vaak gezien bij reizen, zij had daarvoor ook alle tijd (en geld). Zij is vroegtijdig uit haar werk (directrice van een school voor lager en middelbaar beroepsonderwijs te Groningen) geraakt, was een bridge-fanaat en heeft als zodanig aan menige bridgedrive in den lande deelgenomen. Het is mogelijk om haar hele leven in foto's weer te geven, zie het fotoarchief.

Mijn broer Johan heeft het boekje 'Uit mijn dagboek' (1993 – over tante Frida) geschreven. Het is dit jaar al weer vijf jaar geleden dat hij overleed. Ik heb ook nog een dagboek van tante Frida, maar dat is onleesbaar; nauwelijks een weergave van haar bezigheden; elk verslag(je) mondt uit in gebeden. In onze familie ging zij ook rond als godsdienstwaanzinnig, te veel van het Roomse gedoe. Met groet, en dank voor je reactie. Wil. >> (*de fam.codes zijn van mijn hand - ta*)

Op basisschool 'It Anker' te Dronrijp krijgen de leerlingen van groep 7 (of 8) de



opdracht om een interview met een van hun grootouders op te nemen of met andere oudere personen in dat dorp. Zo gaat **Lucas Jan Lok** (10 jaar) naar zus Geiske, waar hij vertelt dat zijn moeder ook een Andringa is. Geiske weet van haar bestaan, maar zij heeft **Christina Andringa (YB13211)** nog nooit ontmoet. "Oh, maar dan kom ik binnenkort met mijn mem bij u!" reageert hij enthousiast. In samenwerking met de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) en de school

worden bezoekadressen uitgewisseld. Geiske vertelt dat bijna elk jaar een groepje kinderen langs komt, zij geniet steeds volop van deze bezoeken!

De week daarop ben ik weer bij zus Geiske en ga diezelfde middag ook even langs bij Lucas thuis. Hij komt zelf bij de deur met een vriendje en vader **Arnold Lok**. Op mijn vraag aan Lucas of hij weet wie ik ben, reageert hij vol verwondering: "Geiske?". Nee dus, haar zus, maar het zorgt wel voor een hilarisch momentje. Ik vertel binnen dat ik over het bezoekje van hem aan mijn zus iets voor ASN schrijf, mag dat gepubliceerd? Ik krijg gelijk hun e-mailadres, daar stuur ik m'n verhaaltje naar toe voor toestemming. Lucas schreef eerder nog een bijzonder briefje: << Hoi beste G. Andringa. Hoe gaat het met u? Heeft u ook corona? Ik had corona 8 weken geleden. En het is een moeilijk tijd met corona. En ik hoop u op te fleuren met deze brief. Groetjes, Lucas.>> Dankjewel Lucas, dat heb je zeker gedaan !!! Met vriendelijke groet, Tsjikke Andringa (YB12214)

\*

deze  
pagina  
blijft

voortaan

blanco;

de tekst

is moeilijk

leesbaar op

de rode

achtergrond

maar misschien,

Andringa's en uit Nederland en  
van over de hele wereld:

tot ziens op de

12<sup>e</sup> Andringa Familiedag  
18 juni 2022 te Hindeloopen

cees

elske

eppie

ida

tsjikke

# Andringa – publicaties

De Andringa familieboeken en Andringa kalenders zijn te bestellen door het verschuldigde bedrag over te maken naar:

Andringa Stichting, Waterlelie 5, 9291JP te Kollum op rekening:  
NL62 INGB 00000 99008 onder vermelding van: Bestelling  
.. x boek deel 2 en/of .. x boek deel 3 en/of .. x kalender.

Noteer duidelijk uw naam, adres en familiecode op betalingsbewijs.  
Na ontvangst van het bedrag krijgt u het bestelde thuis gestuurd.

Persoonlijk boeken of kalenders afhalen en betalen mag ook,  
maar laat dit dan even van te voren weten aan:

Mw. Ida Okx - Andringa, Sao Paulostraat 21, 1334 BZ Almere  
Tel. 06 – 10 33 52 87

## Kosten van de publicaties:

Andringa Boek deel 1 (1985)	UITVERKOCHT (à € 20,00)
Andringa Boek deel 2 (1996) voldoende voorraad	€ 10,00
(Bij bestudering van deel 2 is deel 1 nodig als naslagwerk)	
Andringa Boek deel 3 (2016) vanaf november 2020	€ 25,00
Maak de serie met rugnummers (1 en) 2 en 3 compleet!!!	

Engelse versie (korte samenvatting bij deel 1) € 20,00

Andringa KUNST verjaardagskalender NU per stuk € 5,00

Kalender - 3 exemplaren (LET OP ACTIEPRIJZEN) € 10,00

“Fryske Ferskes” poëzieboekje door Sjoerd Andringa € 7,50

Verzendkosten per 1, 2 of 3 boeken in Nederland € 7,25

Verzendkosten per kalender in Nederland € 4,60

(brievenbuspakje - indien toelevering via normale brievenbus mogelijk is)

# Andringa – publicaties