

September 2025

Andringa Staach Nijs

82

Familiekrantje van de
Andringa Stichting



www.andringaonline.nl
andringestichting@hetnet.nl



ANDRINGA STICHTING ADRESSEN

Correspondentieadres (eindredacteur ASN en secretariaat)

Mw. Tsjikke Andringa
Ljurkstrjitte 5 9269 NB FEANWALDEN
Tel. 0511 – 472207 E-mail adres: andringastichting@hetnet.nl

Voorzitter

Dhr. Cees Andringa
't Holweg 32 7924 PX VEENINGEN
Tel. 06 - 41 56 40 91 E-mail adres: andrilef32@gmail.com

Penningmeester

Mw. Eppie Andringa - Bijma
Waterlelie 5 9291 JP KOLLUM
Alle geldhandelingen voortaan alleen via onze ING Zakelijke Rekening:

NL62 INGB 00000 99008 – Andringa Stichting, Waterlelie 5, 9291 JP Kollum

Abonnement ASN jaarlijks nog steeds **€ 10,-**; extra **giften** zijn **WELKOM !!!**

Beheer Andringa Boeken en Kalenders

Mw. Ida Okx – Andringa ida.andringa47@gmail.com
Sao Paulostraat 21 1334 BZ ALMERE Tel. 06–10 33 52 87

Na ontvangst van het bedrag op banknummer van de Andringa Stichting krijgt u het bestelde thuisgestuurd. Persoonlijk afhalen en betalen kan ook, maar wel na afspraak. Meer informatie, zie omslag.

Website beheer / coördinator – www.andringaonline.nl

Dhr. Bart van der Kolk bartvanderkolk@kpnplanet.nl Dhr. Ted Andringa
ted.andringa@gmail.com

Beheer Andringa familie archief – ook voor al uw familieberichten !!!

Mw. Tsjikke Andringa
Leeuwerikstraat 5 Ljurkstrjitte 5
VEENWOUDE 9269 NB FEANWALDEN
Tel. 0511 - 472207

E-mail: tsjikkeandringa@hetnet.nl of andringastichting@hetnet.nl

© Andringa Stichting

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Andringa Stichting

andringa boek deel 3 - Verjaarscadeau ???

Op 4 sept. 2024 is er besloten om Andringa boek deel 3 voor **€ 15,-** aan te bieden, dus ruim 10 euro goedkoper !!! Zo'n bijzonder boek hoort toch bij iedere Andringa thuis ? **Help ons de GROTE VOORRAAD te verkleinen !!!** **Even een mailtje of brief naar het secretariaat i.v.m. het adres waar het boek naar toe gestuurd moet worden en als het geld op onze bankrekening staat bijgeschreven, dan wordt het boek z.s.m. verzonden!** Hoe? U vindt de bestel- en betaalgegevens op de laatste pagina van dit ASN.



Prijs per Andringa boek deel 3 is nu € 15, --.
Bij toezending komen er portokosten overheen,
In Nederland per pakket (1 of 2 of 3 ex.) € 8,50
U kunt uw bestelling ook afhalen bij Tsjikke
in Feanwâlden of bij Ida in Almere ...

HERHAALDE OPROEP

GASTSCHRIJVERS – ZIE PAGINA 27

INHOUDSOPGAVE ...

Andringa Stichting adressen	pag. 2
Boekpromotie over boek 3 en inhoudsopgave	pag. 3
Column - 5 - door columnist Sybrig (HA)	pag. 4
Inleiding door voorzitter Cees (YA)	pag. 6
Over webmaster Bart van der Kolk (HA)	pag. 7
Financiën	pag. 8
LB – Afscheid Frans uit Haarlem	pag. 9
NB – Nanne Tjerk en zijn verhaal	pag. 10
LA – Henny uit Oldenzaal over haar familie	pag. 11
HA – Op bezoek bij Peter & Sip in Rotterdam	pag. 14
HA – Wil, kennisbron van o.a. HA familie & Minke	pag. 17
Familieberichten – deel 9 (na publicatie A boek 3)	pag. 20
Ontmoetingen met Andringa's - 50 -	pag. 23
Herhaalde oproep gastschrijvers	pag. 27
Andringa boekbestellingen	pag. 28

Missie geslaagd! Nu weten we het zeker: het Andringa Staach Nijs krantje en de column worden gelezen. We schrijven voor jullie. Dat is een mooie uitkomst van mijn oproep in de vorige column. Zo kreeg ik hele leuke reacties. **Eelco Andringa (NC21112)** zoon van Ferrie (onlangs overleden, schrijver van het boek: *'Gelukkig, ik ben gewoon autist'*) bevestigde dit door op een avond spontaan even te bellen. Vanaf de keukentafel van zijn ouders vertelde hij dat hij de column net had voorgelezen. Zijn vader was vrij actief, daarom wilde hij even van zich laten horen.

Ik kreeg ook een mooie reactie van **Wil Jongma (HA12)**. Hij is de zoon van Ype Jongma getrouwd met Nellie Andringa, een zus van mijn opa Theo Andringa. Het



grappige is dat hij tevens de achterneef van mijn moeder is (Anneke Andringa - Jurna). Hij stuurde me mooie verhalen over deze familieconnecties met prachtige foto's van de fiskklub (visclub) en aaisikersklub (eierzoekclub). Daar willen we nu toch meteen weer lid van worden?! (*Wil schrijft later bij dit artikel: "Tsjikke, ik wit net alle nammen fan de foto wol in pear: Boppe op de boat stean links Meinte Boersma en rjochts Hendrik van der Meer; foar de boat: links de man mei de angel kin ik net, dan*

Tette Boekema, Wybe Langhout en Broer Jurna (mei hoed), de pake fan Sybrig; de frou yn 'e midden is de beppe fan Sybrig, Jettie Jurna, foar. De twadde fan rjochts is myn frou Minke har mem, Beth de Haan. It is in foto út simmer 1955").

En zo ging het in de katholieke gemeenschap van Leeuwarden. De wereld was toen nog klein, men kwam bij elkaar over de vloer en werd er natuurlijk ook getrouwd. En oh ja... wat vind je ervan, mijn Pake Broer Jurna werd 'skriël mantsje' genoemd. De naam Jurna komt van Jorna, ergens in het leven is de 'O' officieel gehalveerd en leek het op een 'U' met een dakje, het dakje is verloren gegaan waardoor het 'U' werd. Dit heeft natuurlijk niets te maken met Andringa maar is wel een leuk weetje voor het Jurna Staach Nijs dat niet bestaat. Wie heeft er al een kwartierstaat van zichzelf? Ik had er nog nooit van gehoord. Maar Wil stuurde mij mijn kwartierstaat met voorouders tot 28 (!) generaties terug. Mamamia, ik gun iedereen zijn eigen kwartierstaat (stamboom)!

Zo kreeg ik ook berichten van **Hennie** Andringa (**LA1121**), van **Giny** Andringa (**LA1311**), van **Charlotte** Andringa (**YB1321**), dochter van Tjeerd, pakesizzer van Jan en van haar zus **Nynke** Andringa (**YB1321**), schrijver van het boek 'De zussen van mijn moeder' met foto's gemaakt door haar nicht Rita Mulder. De 'moeder' uit het boek is Jic Mulder – Andringa (YB132).

Er zijn nog heel veel verhalen die verteld willen worden. Zo is er bij de broers en zussen van mijn vader via oudtante Marie (zus van mijn oma Sijbrigje/Cilia) weer een doos met foto's 'teruggekomen'. Zodra zo'n doos opengaat, rollen de verhalen eruit. Je zou het eens kunnen proberen met je vader, moeder, tantes, ooms, broers of zussen. Haal die oude doos tevoorschijn en kijk eens wat er allemaal tevoorschijn komt zodra de foto's hun verhaal weer willen vertellen. Als je een mooi verhaal wilt vertellen en vastleggen, kun je het altijd aan het Andringa Staach Nijs sturen zodat de verhalen bewaard blijven en kunnen voortbestaan.

Tot slot nog een foto uit 1929 van de schaatsclub waar mijn opa Theo oma en Sijbrigje/Cilia ook op staan.

V.l.n.r.: Cilia de Vries met Theo Andringa; daarvoor haar broer Simon de Vries met toekomstige schoonzus Truus de Jong en daarvoor Marie de Vries (oma Sijbrigje / Cilia haar zus) met Gré Postma, haar toekomstige man, dus Cilia haar zwager...

Ik dank jullie voor de leuke reacties en blijf gewoon weer lekker de columns schrijven.

Oant sjen, SYBX



INLEIDING door onze voorzitter **Cees Andringa** (YA21214)

Beste Andringa familie,

Mijn vrouw Tineke is vrijwilliger bij Barak Linde. Het is een in Zuidwolde (Dr) opnieuw opgebouwde barak en ingericht als monument ter nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog. Bij de opening van de barak was **Arie Velema** gastspreker en hoorde Tineke (ingekort) het volgende verhaal waarin hij vertelt over de opvang bij mijn pake en beppe, **Klaas en Renske Andringa** (YA212):

“Mijn ouders waren vanaf 1942 een kampbeheerders echtpaar van kamp Linde. De naaste burenen waren de familie Andringa en mijn vader als geboren boerenzoon had snel goede contacten met Klaas Andringa en zijn gezin. (*Klaas en Renske op tuinbank*). We haalden altijd melk en eieren en hielpen bij het hooien



en oogsten. Toen het kamp per abuis onder vuur werd genomen door een Spitfire en later ook werd gebombardeerd, moesten alle inwoners en ook ons gezin het kamp verlaten en werden ondergebracht bij verschillende boeren uit de omgeving. En zo kwamen mijn moeder met haar 3 zoons bij de familie Andringa terecht. Mijn vader zat toen al bijna 2 jaar in een krijgsgevangenkamp in Duitsland. Wij werden liefelijk opgenomen bij de familie Andringa op de boerderij ‘Het Grote Slag’. In de koeienstal werd met stroballen een ruimte afgeschermd waar we konden slapen. Daar tussen de koeien heb ik me heel veilig en gerust gevoeld, dan leek de oorlog ver weg. Tot de fatale dag dat er een Canadees verkenningsvoertuig verscheen

en er op dat moment ook Duitse soldaten in de boerderij overnachten die op de terugtocht waren. Er ontstond een vuurgevecht en al heel snel brak er brand uit en moesten wij als burgers wegvlugten. De Duitsers waren al eerder gevlucht.

We zijn toen met de hele familie gevlucht over een weiland tot we veilig in een droge sloot lagen. Daar zagen we dat de boerderij met zijn prachtige Fries stamboekvee in lichte laaie stond. Via iemand die de Canadezen duidelijk wist te maken dat wij geen Duitsers waren, zijn we met z'n allen ongedeerd uit de sloot gekomen.”

(*Andringa Boerderij Zuidwolde, tekening is van omstreeks 1940*)



Binnenkort viert het dorp Zuidwolde haar 750-jarig bestaan. Het wordt o.a. gevierd met een groots toneelstuk waarbij toneelverenigingen, orkesten en koren uit Zuidwolde een gezamenlijk optreden geven. Het verhaal van de beschieting van de boerderij van onze familie is in dit stuk opgenomen.

Voor Tineke en mij is dit een bijzondere nagedachtenis aan onze naaste familie.

HA – Ontmoeting met onze webmaster Bart van der Kolk (HA12) ...

Op deze foto uit 2012 met opgespeld naamkaartje (een sloep met Oldehove) van de 10^e Andringa familiedag te Leeuwarden, hebben onze familiedaggasten van toen Bart voor het eerst kunnen ontmoeten. Hij introduceerde, samen met Tolé Hoep (ZG2114) en het AS Bestuur een nieuwe, door Bart ontworpen, website: www.andringaonline.nl. Een nieuw tijdperk voor ons als Andringa familie.



Bart nam ons mee naar de digitale wereld, o.a. naar een stamboom versie, oftewel naar de parentelen vanuit ALDFAER. Samen met enkele vrijwilligers zijn de gegevens voor de parentelen omstreeks 2016 (publicatie Andringa boek 3) nauwgezet verwerkt tot wat wij ook nu nog op onze website kunnen bewonderen. Jaarlijks worden die overzichten met actuele familieberichten bijgewerkt uit de even nummers van ons familiekrantje ASN (Andringa Staach Nijs), oftewel sinds ASN64 t/m ASN80, zoals:

<u>H</u>	<u>HA</u>	<u>HB</u>	<u>HC</u>	AB3+ASN80
<u>MA</u>	van Andringa de Kempnaer			AB3+ASN66
<u>ZG</u>	<u>De Familie van de Legean</u>			AB3+ASN80

De laatste jaren liet Bart ons af en toe in het ongewisse, door niet naar gecombineerde ASB/ASW (Bestuur en/of Website) vergaderingen te komen; helaas ook in 2024 op de 12^e familiedag te Hindeloopen. Ted Andringa (PA12211, zie ASN79 blz. 20), zijn assistent, heeft toen de websitrepresentatie gehouden. Natuurlijk hadden we af en toe wel e-mailcontact met Bart en wisten wel iets over zijn achteruitgaande gezondheid, maar tot onze grote schrik ontvingen wij begin mei dit jaar een e-mailbericht van Bart zijn zoon Tjalling: <<Na een al langer afnemende gezondheid is mijn vader sinds een week opgenomen in zorginstelling Kalorama. Het is helaas niet de verwachting dat hij op korte termijn weer actief zal zijn voor de Andringastichting. >> Men probeert Bart zijn leverwaarden onder controle te houden met medicijnen, maar langzamerhand gaat alles achteruit. Op 23 mei mailde Bart nog: << Hallo Tsjikke, bedankt voor de mooie foto, ik wist niet

dat die bestaat. Mijn haar is nu helemaal wit en mijn gezicht meer ingevallen (oude man dus). Ik denk nog ongeveer twee weken hier te verblijven, traplopen gaat nog niet goed. Leverprobleem is blijvend, spierpijn moet nog oplossen. Ook nog veel leuk. Ik denk op tijd klaar te zijn te zijn voor de wijzigingen van ASN82. >>

Op 3 juli gingen Cees (YA) en ik bij Bart op ziekenbezoek, wat hij enorm op prijs stelde, net zoals het ziekenbezoek daarvoor door Elske & Tolé Hoep – Andringa. Op 31 juli was er een overleg samen met oud-bestuur/website leden Tolé & Elske (ZG) met Cees (YA) en Marc (PA) vanuit het ASB en met Ted (PA) vanuit ASW. Wij allen maken ons grote zorgen over Bart en wensen hem veel moed en kracht toe. De avond voor ons ASB-overleg op 4 sept. mailde Tjalling: << Beste Tsjikke, het eerlijke antwoord is: het gaat langzaam maar zeker achteruit met vader Bart. Hij slaapt veel en als hij wakker is heeft hij steeds meer moeite met spreken. Een paar weken geleden ging Bart nog met de rollator de gang op en neer, maar inmiddels heeft hij daar de energie niet meer voor. Dankjewel voor je lieve wensen >>

Een meelevend kaartje zal Bart met zijn familie zeker op prijs stellen: Zijn adres: Kalorame Brakkestein - Afd. De Duffert Kamer 9, Driehuizerweg 376, 6525 PP Nijmegen. Opnieuw hartelijk dank voor je enorm grote inzet, Bart! Tsjikke A. (YB)

FINANCIEN

Op ons laatste ASB-overleg op 4 sept. 2025 te Veeningen bij voorzitter Cees thuis werd natuurlijk aandacht geschonken aan agendapunt 5: **Financiën**. Ook nu zijn er geen rode cijfers m.b.t. onze zakelijke rekening, maar er is wel iets van de spaarrekening opgenomen ten gunste van de gewone rekening. In 2025 is door onze donateurs t/m eind augustus € 610,- betaald en daarnaast aan giften € 465,-. Het ASN-krantje wordt echter naar veel meer adressen verzonden dan naar die 61 donateurs (610:10) ! Heeft u de jaarlijkse donatie ad € 10,-- al overgemaakt?



UW JAARLIJKSE ASN DONATIE BLIJFT BELANGRIJK!

Hier nog een kort overzicht m.b.t. diverse geldhandelingen:

€ 10,-- jaarlijkse donatie voor ASN

€ 15,-- aanschaf Andringa boek deel 3 (zie ook achterzijde ASN)

€ 8,50 eventuele portokosten (in Nederland zelfs voor 1, 2 of 3 boeken tegelijk)

10, 20 of 50 euro: eventuele giften (of meer ...) zijn altijd welkom!!!

TIP: Overweeg ook eens om gratis een periodieke (jaarlijkse) automatische betaling over te laten maken naar ons ING-banknummer, alvast dank!

Met vriendelijke groet,

Eppie Andringa – Bijma, penningmeester (en Tsjikke, hulppeningmeester)

NL62 INGB 00000 99008 Andringa Stichting, Waterlelie 5, 9291 JP Kollum

AFSCHEID FRANS ANDRINGA (LB1145) uit (en in) HAARLEM

Op de dag van onze nationale dodenherdenking 2025 is Frans Andringa (LB1145) 87 jaar, overleden; zijn afscheid was bijna een maand later op zaterdag 31 mei. De laatste twee jaar werd Frans in een woon-zorgcentrum te Haarlem verpleegd, samen met zijn vrouw Rita, wel elk op een andere (gesloten) afdeling. In ASN80 schreef ik daar reeds iets over bij de rubriek Ontmoetingen. Op het overlijdens-



bericht o.a.: << Als laatste van het gezin geboren en als laatste van het gezin in Gods handen.>> en: << Frans heeft zijn lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap.>> Achteraf ontdek ik dat hij die wilsbeschikking reeds in 1980 nam, bijna tegelijkertijd met één van zijn broers, Fons (1930-2016).

Op de foto hiernaast in de RK Adelbertuskerk te Haarlem de dienstdoende priester / voorganger in paars gewaad, in eerbied staand voor het portret van Frans. Een indrukwekkende, sobere dienst met ruim honderd aanwezigen. Het gedachteniskruisje wordt weggebracht door Frans zijn vier schoonzussen: Lineke, Ans, Coos, en Olga, alle vier op hoge leeftijd en respectievelijk weduwe van Jos, Fons, Theo en Louis Andringa. Absoute: "Frans, jouw lichaam is voorbijgegaan, maar jouw naam dragen wij mee ten teken dat jij gekend blijft bij de mensen en bij God hebben wij jouw naam geplaatst te midden van hen, die jou in de dood zijn voorgedaan."

Na afloop van deze afscheidsdienst gaan we met de familie naar het van der Valk hotel, waar ik met heel veel familieleden heb kennis gemaakt en/of even heb gesproken. Ook Rita was erbij. *Deze foto van 28 sept. 2016 met v.l.n.r. Coos, Judy, Frans en Rita* had ik meegenomen: << Frans gave me a copy of the Andringa book. Thank you! Sincerely, Judy (LB1111) uit USA. >> Maar er bleken veel meer foto's te zijn en diverse fotoalbums. Als ik me niet vergis, waren alle oomzegggers, soms met hun wederhelft en/of kinderen, aanwezig en zij mochten foto's uit die oude albums halen, kaartjes of overige papieren meenemen. Frans, onze complimentenman, zo noem ik hem vaak, we zullen je enorm missen. Voor Rita en alle overige familieleden, veel sterkte toegewenst! Tsjikke



NB – Nanne Tjerk Andringa – Laridon zijn persoonlijke verhaal ...

Toen ik een paar jaar geleden voor het eerst onze namen zag staan in het Andringaboek, naast elkaar, in dezelfde lijn als andere stellen uit de familiegeschiedenis, voelde ik iets wat ik moeilijk onder woorden kon brengen, het raakte me uiteindelijk dieper dan ik had verwacht. Het voelde als erkenning. Niet de vluchtige, beleefde erkenning die je soms krijgt op een familiefeest (“Wat leuk dat jullie er ook zijn”), maar iets fundamentele. Dit boek, met zijn schijnbaar droge lijsten en namen, zegt: jullie horen erbij. Zonder twijfel. Zonder mitsen of maren.

Als stel bestaande uit twee mannen is dat niet altijd vanzelfsprekend. In het dagelijks leven is het niet ongewoon dat onze relatie net even anders wordt benaderd, met dat subtiele verschil dat je blijft voelen. Mensen die mijn partner “je vriend” noemen, terwijl we getrouwd zijn. Of het een levensstijl vinden; hiermee implicerend dat je ook kan kiezen voor een andere (in hun ogen juiste) levensstijl; waardoor daarmee ontkend wordt dat er duurzame relaties bestaan tussen mensen van hetzelfde geslacht.

Juist daarom betekent het zoveel dat we opgenomen zijn in een genealogisch boek. Want zo'n boek is, in zijn kern, neutraal. Het doet niet aan meningen, overtuigingen of ongemakkelijke stiltes. Het legt alleen feiten vast: wie met wie verbonden is, wie bij wie hoort. En daarin ligt een stille maar krachtige vorm van gelijkwaardigheid. Onze relatie staat er gewoon. Net als die van mijn overgrootouders en mijn nicht en haar man. Niet als uitzondering, maar als onderdeel van een groter geheel.

Die erkenning gaat verder dan alleen onszelf. In dit boek staan ook anderen wiens liefde in hun tijd misschien niet openlijk kon bestaan en daardoor niet is vastgelegd in de toenmalige genealogische geschiedschrijving. Vrouwen die samenwoonden zonder ooit als koppel erkend te worden. Mannen die hun band verborgen hielden achter de façade van “goede vrienden.” Een man en vrouw die hun liefdesrelatie niet konden openbaren of bestendigen omdat zij niet tot dezelfde stand, geloof of zuil behoorden of dat de familie erop tegen was. Zij staan er misschien niet expliciet in, maar het feit dat wij nu wel zichtbaar zijn, schrijft ook voor hen een stukje herstel. Alsof de geschiedenis een klein beetje recht wordt gedaan.

Soms denk ik: misschien is het niet het boek zelf, maar wat het vertegenwoordigt. Het toont dat liefde, in welke vorm dan ook, deel kan zijn van een groter verhaal. Dat onze namen niet alleen voor nu, maar ook voor later, worden meegenomen in de stamboom. Dat toekomstige generaties ons zullen zien, zonder uitleg, zonder asterisk. Gewoon als twee mensen die van elkaar hielden.
Vriendelijke groet, Nanne Tjerk Andringa - Laridon (NB221314)

LA – SIMME ANDRINGA, EEN WERELD GING VOOR HEM OPEN...

Diverse meelevende reacties n.a.v. het overlijden van onze genealoog Ype op 12 febr. 2025, waarover wij schreven in ASN81. De meest aangrijpende vind ik tot nog toe de zelfgemaakte condoleancekaart: << *Beste Tsjikke, even een blijk van medeleven met het verlies van Ype Brouwers. Hij was degene die mijn vader zijn familie teruggaf. Ype heeft met jullie zo veel werk verzet, dit is een groot verlies. Ben heel dankbaar dat hij dat heeft gedaan. Sterkte. Henny Andringa* >> Maar ja, wie is deze Henny? Geen adres, geen familiecode, gelukkig vind ik die vrij snel: LA 1121. Henny heb ik geprobeerd te bellen, maar wij konden elkaar nauwelijks verstaan, dus gevraagd mij een mailtje te sturen, want haar emailadres bleek inmiddels gewijzigd. Even later kwam het volgende bericht:



<< *Goedemiddag Tsjikke, wat jammer dat we elkaar niet meer kunnen verstaan. Gisteren heb ik geprobeerd een mail naar Sybrig te sturen. Vond haar oproepje erg leuk. Wat ik haar wilde melden is het volgende: Mijn vader Simme Tjipke Johannes Maria Andringa LA1121 (zie foto) is op jonge leeftijd zijn vader verloren hij was 4 jaar; toen hij 6 was stierf zijn moeder, hij kwam in een weeshuis terecht in de Warmoezier straat in Den Haag. Toen het eerste boek uitkwam heeft hij er dagen mee in zijn armen rond gelopen. Wat was hij trots op zijn familie! Wij, zijn zeven kinderen, begrepen het natuurlijk niet echt. Maar nu wij wat ouder worden kunnen wij ons er iets meer bij voorstellen. Met het lezen van ASN81 kwam ik het droeve bericht van Ype Brouwers tegen. Wat heeft deze man veel betekend, ook voor mijn vader. Alle goeds en liefs, Henny uit Oldenzaal.* >>

Henny's vader, **Simme Tjipke Johannes Maria Andringa (LA1121)**, heeft zijn vader Tjipke (1881-1923) niet gekend, want die stierf toen Simme bijna 2 jaar was. Zijn moeder Hendrika Wilhelmina Vierling overleed toen Simme 9 jaar oud was. Simme is vernoemd naar zijn opa Simme Tjipkes van vaders kant en naar opa Johannes van moeders kant; de voornaam Maria is gebruikelijk bij de RK kerk. Zowel Simmes grootvader, overgrootvader en betovergrootvader Andringa waren bij zijn geboorte reeds overleden. Bovendien zal hij rond 1981, toen wij als werkgroep, samen met genealoog Ype Brouwers met het Andringa onderzoek waren gestart, niet op de hoogte geweest zijn met de 40 jaar jongere broer Johannes van zijn betovergrootvader Tjipke, die eveneens voor Andringa nageslacht zorgde. Ook voor Ype en voor ons als werkgroep was dat een enorme verrassing! Uit twee huwelijken met dezelfde vader werden 22 kinderen geboren! Slechts de oudste zoon Simme LA1 (*1812) en de jongste zoon Johannes LA2 (*1852) zorgden voor Andringa nageslacht. (Lees meer vanaf blz. 138 in boek 3).

Behalve Simme zijn jong overleden oudste halfbroer Theo, zijn twee halfzusters Ada en Bep en zijn zus Annie, kende Simme geen Andringa familieleden, veronderstel ik. Dus op de eerste Andringa familiedag op 21 maart 1981 heeft Simme hoogstwaarschijnlijk voor het eerst kennis gemaakt met verre verwanten (nageslacht van Johannes) uit o.a. Weesp, Venlo, Sneek, Joure en Groningen. Wij hadden destijds al familiecode-gekleurde naamkaartjes voor de deelnemers. Ik herinner me dat Simme op die 1e Andringa familiedag vanuit Den Haag bij de



Oude Schouw bij Akkrum in een grote bus kwam met 2 rolstoelen: één voor zoon Rob, één voor hemzelf, terwijl zijn vrouw Tiny Andringa – Strik en hun zoons Jos en Cor en wederhelften erbij waren. Op alle vijf Andringa dagen (1981, 1982, 1985, 1988 en 1992) waren



Simme met zijn vrouw Tiny onze gasten, vaak vergezeld door enkele van hun 7 kinderen. *Op de foto hun 35-jarig huwelijksjubileum v.l.n.r.: Theo, Tineke, Pa, Ma, Henny, Toos en daarvoor Jos, Cor en Rob.* In 1996 (Simme stierf in 1994, daarover later meer) kwam ma Tiny met Henny, haar oudste dochter. Henny was eveneens aanwezig in 2000, 2008 en 2012. Daarna lukt het niet meer vanwege haar gezondheid. In 2016 heb ik haar daarom persoonlijk een Andringa boek deel 3 gebracht; maandag kwam ik voor de tweede keer bij Henny in Oldenzaal.

Bij Henny thuis ontdek ik dat er bij haar vader geen beroep staat vermeld in ons boek. Simme was huisschilder, vertelt zij, maar in mijn ogen ook kunstschilder, vrij vroeg grijs, met markante kop, zo herinner ik me hem. Voor al zijn 4 zoons en 3 dochters schilderde Simme een toepasselijk olieverfschilderij. Op dat voor zijn oudste dochter (rechtsboven) staat haar middelbare school afgebeeld; links onder de boom met veel groen zijn auto's geparkeerd aan het water. Simme zijn vrouw **Tiny Andringa – Strik**, ook zij is opgegroeid in een weeshuis, maakte o.a. voor elk kind een prachtig borduurwerk in vierkante



lijst; bij Henny hangen er nu twee. Simme knutselde ook veel houten speelgoed voor zijn kinderen, van poppenhuis, poppenwagentje tot speelgoedminiaturwinkeltje en veel meer. Wat hebben Simme & Tiny, zo stel ik me voor, samen aan de Valkenboslaan te Den Haag tijdens nachtelijke uurtjes de jaarlijks sinterklaasviering voor hun zeven kinderen mede daardoor onvergetelijk gemaakt. Na Henny komen Theo, Jos, Cor, Rob, Toos en Tineke (zie *stamboomfoto*). Henny komt uit een veilig en warm nest, waar tevens de nodige zorg was toen 5-jarige Cor uit het raam viel & waar bleek dat Rob spierdystrofie had. Een Koninklijke onderscheiding kreeg Simme voor al het werk dat hij voor de (in-)validensport deed. Tijdens een bedevaart naar België is hij op 30 mei 1994 te Dinant overleden, 73 jaar oud. Tiny verbleef haar laatste levensjaren tot 2005 bij ongehuwde zoon Rob in zijn appartement te Rijswijk; de altijd zo levenslustige Rob ging heen in 2013.



Hendrika Catharina Cornelia Maria Andringa (LA1121)

oftewel Henny werd afgelopen zomer 75 jaar oud; zij heeft dat uitbundig gevierd met haar vier kinderen Tino, Barbara, André en Paul, haar schoondochters & -zoon met haar 9 kleinkinderen en kreeg een nieuwe groepsfoto van hen. In september volgt die viering met broers en zussen, enz. Wat hangen er veel foto's in haar appartement: in een vitrinekast o.a. een leuke serie portretjes met haar broertjes en zusjes aan een zilveren boompje omstreeks 1970. Aan de muren en/of op kastjes in de kamer en gang veel familiefoto's. Op een magneetbord koelkastmagneetjes met veel vakantiesouvenirs.

Henny haar tweede fotoalbum komt tevoorschijn met daarin heel veel foto's van haar als baby tot puber, bijna alle gefotografeerd door vader Simme. De geboortekaartjes van Henny en haar broertjes en zusjes zijn erin verwerkt, ik krijg een kaartje mee ter herinnering aan de Eerste H. Commune van Henny Andringa op 22 mei 1957 in de parochiekerk van H. Teresia van Lisieux te 's Gravenhage. Wij spreken over onze verschillende achtergrond.

Henny blijft een spraakwaterval. Als Henny bezig is een heerlijke maaltijd voor ons te bereiden, loop ik nog even door haar keurig opgeruimde appartement en ontdek een knutselhoek met allerlei materiaal om wenskaarten mee te maken. Henny is/was coupeuse, gespecialiseerd in bruidskleding. Onder een glazen stolp zie ik een door Henny geborduurd engel in wit Hardanger borduurwerk en op tafeltjes diverse kledjes in dezelfde techniek. In de logeerkamer een muur vol met boeken en albums; ook hangen daar haar zwarte spitzen, later zie ik foto's van haar als jonge ballerina. Bovendien was ze 37 jaar lid van het Antonius koor te Oldenzaal. Tot slot blijkt uit alles: Henny zit niet achter de geraniums te verpieteren, maar achter een vensterbank vol met bloeiende orchideeën te genieten van haar eigen familie, hobby's en ... Heel veel dank voor deze onvergetelijke dag, Henny!

Tsjikke Andringa (YB12214)

HA – Op bezoek bij PETER ANDRINGA & SIP SELS in Rotterdam

Vorig jaar werd **Peter Andringa (HA1232)** 81 jaar oud, maar bij het betreden van appartementencomplex 's-Gravenzicht', valt mijn mond open van verbazing. Zo



kleurrijk ingericht, felgele buisradiatoren, een rode plat ovale lange tafel, waarboven een moderne hanglamp met vijf kleurenmix metal kelken. Aan de wand een modern schilderij door Guus van Eck van hun vorige woning aan de Hoflaan, waar zij 30 jaar hebben gewoond en op een bijzettafeltje een groot bloemstuk waarin dezelfde kleuren zijn verwerkt. Zo harmonisch op elkaar afgestemd! Enkele schuifdeuren en/of afscheidingswanden van verticaal geribbeld transparant figuurglas, een mosgroene nieuwe strakke bank, daar tegenover een relaxstoel. Op



diverse plaatsen ontdek ik kleurig bijzonder glaswerk, vooral vazen en een grote collectie koninklijke oranje vaasjes. **Sip Sels (HA1232)** laat me vol trots het balkon zien met veel grote bloeiende planten inclusief een ooit door Peter geboetseerde kop



van klei. Hier woont iemand met groene vingers met iemand die eveneens van kunst houdt! Er hangen meer schilderijen. De plaats waar het kleurrijke landschap uit 1984 bij Huizinge door Jannes de Vries (Ploegschilder van het Groninger Hogeland) is geschilderd, hebben Peter & Sip vorige week ter plekke ontdekt. Sip toont mij die foto op zijn mobieltje. Er valt veel meer te zien, daarover later meer.

Sinds 3 jaar wonen Peter & Sip niet meer aan de Hoflaan, maar in een gelijkvloers appartement ergens in Rotterdam. Na de lunch legt Peter twee boeken op tafel. Het fotoboekje ter ere van zijn 80^e verjaardag met foto's waar zijn gasten een bloemschikworkshop krijgen aangeboden door Sip: prachtige (kerst-)kransen na afloop! Het tweede boek is het fotoboek 'Een eeuw Andringa', samengesteld door zijn neef Bart van der Kolk (HA12). Peter is in Leeuwarden geboren; het gezin woonde eerst aan de Lijsterstraat 64, daarna aan het Blokhuisplein 16 als zelfstandig kaashandelaar. In 1953 verhuisde hun gezin 'na onmin' naar Zeist aan de Voorheuveld 2 naar een drogisterij. Peter zijn moeder Lenie had als apothekers-assistent de nodige papieren; zijn vader behaalde die later. Lenie haar ouders zijn Pieter & Cornelia Anthonia Geukers – van der Helm, die namen staan helaas niet vermeld in Andringa boek deel 3.



Hiernaast een trouwfoto uit 1942 van Peter z'n ouders **Bauke** (1914-1963) en **Lenie Andringa – Geukers** (1915-2004). Op de tweede familiefoto hieronder uit omstreeks 1960 hun gezin: *Op de achterste rij: Peter, Emile (=Rien), Corrie met haar broertje Eric; dan v.l.n.r. Ineke, George, Len en Winfried en daarvoor tweeling Vincent & Huub en Marian, vertelt Peter mij.*

Petrus Theodorus Bonifatius Andringa (roepn. Peter) is vernoemd naar zijn opa van moeders kant, zijn tweede naam is zijn peetoom (= opa van ons bestuurslid Cécile HA1213 en columniste Sybrig HA1211) en de derde naam is te herleiden naar de RK kerk te Leeuwarden waarin hij is gedoopt. In zijn ouderlijk gezin werden dus 7 jongens en 4 meisjes

geboren. Peter heeft weinig contact met zijn nu nog vier broers en zus en hun familie (drie zussen en twee broers zijn al overleden), maar des te meer met zijn zoons **Frank Andringa (HA12321)** en diens vrouw **Nicolet** met hun kinderen en **Joris Andringa (HA12322)** uit zijn huwelijk met Mieke Klawer, dat na 15 jaar door echtscheiding is ontbonden. Peter zijn kleinkinderen **Sam** en **Fenne** Andringa zijn inmiddels al 20 en 18 jaar oud. *(Peter met zoontjes Frank en Joris rond 1975 bij de Amersfoortse kei)*



Peter leeft sinds 1 juli 1990 samen met **Sipke Tjeerd Sels** (roepn. Sip), staat te lezen in Andringa boek 2 en 3. Op onze familiedag in 1996, toen het tweede Andringa boek werd gepresenteerd, was Peter aanwezig, samen met zijn broer George & Elly, ontdekken wij vandaag. Peter werkte als administrateur en verkoopleider;

na zijn pensionering helpt hij veel particulieren met hun financiële administratie, was penningmeester van de activiteitenkas van hun kerkelijke gemeente en zat in de Raad van Toezicht van de Regenbooggroep in Amsterdam.

Peter en Sip kunnen vanuit hun appartement hun kerkgebouw 'Hoflaankerk' van PKN Protestants Kralingen zien. Sip was daar 12 jaar ouderling en laat mij de paaskaars zien die hij bij zijn afscheid kreeg. De Friese klok die erboven hangt, is een erfstuk van Sips moeder **Mettje Jager**, ook zij kwam uit Friesland en werkte o.a. als onderwijzeres te Schettens. Zijn vader **Arie Sels** was bollenkweker; zou Sip door hem de liefde voor bloemen hebben meegekregen? Het berichtje: "Peter Andringa werd na een bewogen en spannende week, uiteindelijk toch gedoterd. Op maandag 2 juli kwam het verheugende bericht dat hij naar huis mocht", brengt mij terug naar eind mei, toen ik hem had willen bezoeken, maar toen was Peter net met hartproblemen opgenomen. Om zijn conditie op te vijzelen, wandelt hij nu 's middags elke dag samen met Sip buiten en fietst hij 's avonds op zijn hometrainer in hun garage.

Een grote 'gaper' staat bij een deur als herinnering aan de drogisterij te Zeist; misschien krijg ik nog een foto van Peter bij dat beeld? Ja dus. Een gaper is een beeld van het hoofd van een man, meestal van zuidelijke afkomst, met open mond, vaak met uitgestoken tong en diende als herkennings-teken van een apotheek of drogisterij. Maar wat nog meer opvalt is een groot schilderij vol met rozen, links van het bureau in hun werk-kamer, geschilderd door een oud-collega van Sip voor zijn afscheid. Sip werkte als bloemist, heeft sinds 1985 een 6-jarige studie voltooid naast zijn werk, zodat hij vanaf 1991 als docent bloemsierkunst kon gaan werken. Ik kan mij goed voorstellen dat hij zijn mbo-leerlingen aan het Wellant college prima en vol enthousiasme wist te begeleiden. Na mijn afscheid van Peter, brengt Sip mij



weer terug naar het station Rotterdam Alexander. Op mijn vraag hoe hij Peter 36 jaar geleden heeft ontmoet, blijkt dat het bij een COC-bijeenkomst was. Sip had destijds nog geen relatie gehad. Peter, 12 jaar ouder, wel, toch klikte het vrij snel en nog steeds! Sip, de vrolijke en initiatief nemende wederhelft, rijdt me nu rechtstreeks naar het station; toen ik vanmorgen arriveerde, gaf hij eerst een sightseeing door Kralingen, wat attent!

Peter & Sip, reuze dank voor jullie hartelijke ontvangst, alle boeiende informatie, maar nog meer de trouwe jaarlijkse donaties voor de Andringa Stichting, want die waren de aanleiding om jullie eens op te zoeken! Tsjikke Andringa (YB12214)

PS: Mocht u dit artikel in kleur willen zien, kijk dan bij www.andringaonline.nl

HA – WIL, kennisbron van HA familie & MINKE JONGMA – DE HAAN

Een prachtig in petit point geborduurd stoel staat in de voorkamer als herinnering aan Wil zijn moeder **Petronella Jongma – Andringa** (*1907†1985 – HA12). Wat heeft Nellie, zoals zij werd genoemd, hier enorm veel tijd aan besteed. Het zou wel een museumstuk kunnen worden, maar Minke vertelt meteen dat die stoel



later naar hun dochter gaat, dus in de familie Jongma blijft.

Fijn om te weten. Ook Minke houdt van borduren, dat blijkt uit de vele borduurstukken die aan de muur hangen. 'Eéndraads' kruissteekjes, de kenner weet dan, dat het om DMC-borduurgaren gaat, waar van de zes draadjes, er één is afgesplitst om mee te werken. Uiterst kleine kruissteekjes heeft Minke verwerkt rond aug. 1987 (MMJdH zie foto) met verwijzing naar de betekenis van de kleine prachtige afbeeldingen

behorend bij haar familie. Wil & Minke kregen ook een borduurwerk cadeau als herinnering aan hun 25-jarig huwelijk door één van hun vriendinnen gerealiseerd. Een andere hobby van Minke is 'doorpitten' met de hand; ze laat mij een enorme deken zien, waar zij al meer dan een jaar mee bezig is. Twee lagen stof, daartussen een laag fiberfill en dan met de 'bigstitch quilt techniek' aan de slag, een rustgevend werkje.



Haar man **Wil Jongma, Willibrordus Bonifatius Jongma** (*1940 – HA12) heeft heel andere hobby's, o.a.: foto's en familiegegevens bijhouden en systematisch verwerken. Meteen bij binnenkomst in de hal van hun woning in Wolvega, zie ik zo'n tien stuks ingelijste familiefoto's hangen, per grote lijst een verzameling van diverse foto's van zijn familie en van die van Minke. Wil zijn moeder, **Petronella**

Andringa huwde in 1932 **Ype Petrus Jongma**. Wil zijn grootouders van moeders kant zijn **Catharinus Tjeerds & Rimkje Andringa – Jorna** (HA12). Over dit echtpaar later meer. Bijna twintig jaar geleden stuurde Wil een CD-rom naar onze Andringa Stichting met documenten en foto's fam. Andringa – Jorna, verdeeld over: 1.

Documenten Wolvega / 2. Huwelijken tot 16-11-2006 / 3. Overlijdens / 4. Foto's. Dagenlang is hij daar sinds 2000 mee bezig geweest, elke foto, elk document handmatig scannen, op de computer 'bijsnijden' en vastleggen. Een keurig, overzichtelijk systeem gebruikt Wil. Ik pak die CD-rom er even bij en neem bij



documenten over: << 1920 – Andringa Cath briefhoofd >>, bij foto's: << 1965 Ype Nellie >> en << 1951 08 Nellie Ype gezin >>. Meer dan 470 foto's staan er op de CD-rom! Op deze gezinsfoto uit aug. 1951 v.l.n.r. achter: Theo, Rinus, Johan, Giny, Wil en voor: vader Ype, Frida, Paul, moeder Nellie en Pieter. Die foto staat



niet afgebeeld in het door onze webmaster Bart van der Kolk (HA12) in 2015 samengestelde boekje "Een eeuw Andringa", waar helaas ook op de pag. 38 en 39 bij gezin Ype & Nellie nauwelijks namen staan vermeld. Wil vertelt dat hij voor ong. 95 % alle foto's heeft aangeleverd (Bart van der Kolk en Wil Jongma zijn volle neven).

Binnenkort zou ik Wil nogmaals willen bezoeken, om vooral de namen van de afgebeelde personen vollediger te beschrijven. Wil heeft die namen van zijn Andringa familie grotendeels paraat.

HA12 – Catharinus Tjeerds Andringa (*1881†1926) huwde in 1905 **Rimkje (Regina) Jorna** (1882†1964); zij kregen 11 kinderen. Hun leven is als kroniek van een Leeuwarder familie van 1880 tot 1984 beschreven in "Een eeuw Andringa". Met hard werken had Catharinus in Leeuwarden een groothandel in kaas en boter met detailwinkel in zuivelproducten opgebouwd. Helaas stierf hij reeds in 1926. Zijn vrouw Regina ontfermde zich over hun grote gezin en met de oudste kinderen om het bedrijf uit te laten groeien. In dit artikel iets over hun 2^e dochter Nellie en kleinzoon Wil. Citaat uit Andringa boek deel 3 over het ouderlijk gezin van Wil:

<< **PETRONELLA ANDRINGA** (roepn. Nellie), geb. te Wijtgaard 19 nov. 1907 en ovl. te Leeuwarden 13 febr. 1985, RK. Zij trouwt te Leeuwarden 15 aug. 1932 **YPE PETRUS JONGMA**, fruit- en groentekweker, tuinier, geb. te Huizum 27 juli 1903 en ovl. te Leeuwarden 31 dec. 1983, RK, zoon van Johannes Petrus Jongma, fruit- en groentekweker, en Regina Broers de Boer. Uit dit huwelijk: een levenloze zoon, geb. 19 aug. 1933, Regina Agatha (Giny), geb. 3 jan. 1935, Johannes Willibrordus Dominicus (Johan), geb. 4 dec. 1936, Catharinus Theodorus (Rinus), geb. 29 sept. 1938 en ovl 1 mrt. 2013, **Willibrordus Bonifatius (Wil)**, geb. 16 febr. 1940, Theodorus Abe (Theo), geb. 9 aug. 1941, Petrus Ype (Pieter), geb. 15 nov. 1943, Winfrida Maria (Frida), geb. 24 juni 1945 en Paulus Johannes (Paul), geb. 2 mrt. 1947, allen geboren te Huizum. Zoon Johan Jongma hielp zijn tante Frida met rubriceren en verwerken van gegevens voor haar boekwerk 'Uit mijn dagboek' (1993). Zijn broer Wil houdt zich al jarenlang bezig met het bijhouden van de genealogische gegevens rond zijn familie. Hij stuurde de Andringa Stichting in 2007 een cd-rom met veel beeldmateriaal van de familie Andringa-Jorna; >>

Het groente- en fruitbedrijf was gevestigd aan de Potmarge bij de Huizumerlaan te Leeuwarden; daar is Wil ook opgegroeid in hun RK gezin. Het bijna 100 jaar oude bedrijf werd in 1973 opgeslokt door de vooruitgang. Als zeventienjarige ging Wil in 1957 naar de Katholieke jongenskweekschool St. Ludgerus te Hilversum en studeerde daar 5 jaar lang. Het complex bevatte niet alleen leslokalen, maar diende ook als klooster voor de fraters met een internaat voor leerlingen en leerkrachten. Alle leerlingen werden namelijk verplicht intern te verblijven. Wil zijn onderwijs carrière begon aan de LS Bonifatius-school te Roodhuis; later werkte hij vanaf 1969 als docent aan het voortgezet onderwijs te Wolvega. Door zijn opleiding was hij breed inzetbaar en gaf les in Nederlands en de algemeen vormende vakken. Wil was daarnaast tot 2010 dirigent van koren en organist aan de RK kerk van Wolvega en Heerenveen; nu is hij nog organist in een verzorgingshuis te Wolvega.



Wil Jongma, een lange man, 1:86 m, één van hun zoons is langer dan 2 meter, terwijl Wil zijn vrouw **Minke de Haan** bijna een halve meter kleiner is dan haar



zoon. (Foto: Gouden huwelijksfeest 15 okt. 2016)

Hen ontmoet ik voor het eerst, wat komen er veel verhalen los. Minke is ook opgegroeid in Leeuwarden, ging aldaar na lagere school en ULO naar het RK nonnencomplex St. Elizabeth, kreeg de opleiding voor verpleegkundige in het Bonifatius-hospitaal en was later o.a. in Wolvega en omstreken werkzaam als wijkverpleegkundige. Op 14 oktober 1966 zijn **Wil & Minke** getrouwd. Hun eerste kindje, prematuur, overleed een week na de geboorte. Daarna volgen vier kinderen:

Hessel (nu werkzaam als kroegbaas te Zwolle),

Jurjen (studeerde economie), **Maaike** (leidinggevend verpleegkundige in de psychiatrie te Zwolle) en tot slot zorgenkind **Freak**, die in een zorgcentrum wordt opgevangen. Minke haar achternaam 'de Haan' verwijst overal in huis naar een grote verzameling haantjes. Wat is Minke betrokken bij alle verhalen van haar man! Waar komt Wil zijn interesse vandaan wat stamboomonderzoek betreft? Via zijn oom Sytze Bernardus Jongma (*1911-†2006) wordt mij uitgelegd. De Jongma's komen van Kubaard, zo kom ik bij een publicatie over kwartierstaat Freak Jongma, opgesteld door Wil Jongma met o.a. een verwijzing naar 392 Andringa's. Wil heeft inmiddels alle archieven van de families Andringa en Jongma naar de Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor RK Bolsward gebracht. Wil & Minke, wat was dit een bijzondere en informatieve middag, nogmaals hartelijk dank!

Tsjikke Andringa (YB12214)

FAMILIEBERICHTEN en ERRATA (deel 9)

Nieuwe en/of gewijzigde familieberichten (voor zover bekend) die nog niet zijn opgenomen in de ANDRINGA BOEKEN deel I (1985), deel II (1996) en deel III (2016) en in ASN 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 en 80 Onderstreepte woorden zijn bijstellingen uit boek 3 en vorige ASN-nummers.

Wilt U eventuele fouten, onvolledige berichtjes en/of aanvullingen zo spoedig mogelijk doorgeven aan het Andringa familiearchief:

Tsjikke Andringa - Ljurkstrjitte 5 – 9269 NB – Feanwâlden
(tel. 0511-472207) of per e-mail: tsjikkeandringa@hetnet.nl



AANVULLING Andringa familieboek deel 3 – opgenomen in ASN82 (sept. 2025)

AANVULLINGEN / BIJSTELLINGEN:

YB 133 Bij de vijf kinderen uit het huwelijk van Maarten Marius & Grietje van den Hoek – Andringa zijn in Andringa boek deel 3 geen geboorteplaatsen vermeld, die volgen hier alsnog. Jan Maarten en Klaske Petronella (dus geen Klaas Pieter) te Leeuwarden; Cornelis Willem (Wico) en Tjeerd Harmen (Tjeerd-Harm) te Dokkum en Tjitske Renske Elisabeth te Arnhem

Getrouwd / Geregistreerd Partnerschap / Samenwonend
<<Echtscheidingen worden tussen haakjes << ... >> vermeld >>

LC 11132 **Richard Andringa & Ilse Verweij** te Joure op 6 mei 2004.

LC 11133 **Johan Andringa** en **Laura Brouwer** te Sneek ?? omstreeks 2020 korte relatie

NB 22118 **Jesca Alida Andringa** en **Siersema** samenw. ? / tr. ? te op / sinds ...

NB 22119 << **Ronald Andringa** en **Fatima Indra (Femmie) Warnars** gescheiden in Castricum op 3 okt. 2023 >>

VA311321 **Siert Andringa** samen met **Felice** ... omstreeks 1990 ?? te ?? Zij krijgen twee zonen: Jeroen en Stijn Andringa

YA 212142 << **Robbert Mattijs Andringa** en **Gertrude Dieu donnee (Marianne) Geertsema** te Groningen?? sinds eind 2022 >>

YP 12331 << **Jan Simon Andringa** en **Jacqueline Maria Henriette de Korte** hadden te Heerde een relatie van 1994 t/m 2005 >>



Geboren

- LA 2114 **Jens Brantjes** te Groningen op 11 aug. 2022,
zn.v. Anneke Andringa & Rik Brantjes
- LA 2114 **Olivier Douwe Brongers** te Wijnjewoude op 27
mei 2025, zn.v. Gerda Andringa & Gijs Brongers
- LA 21121 **Melle Andringa** te Bergen op Zoom 13 mei 2025,
zn.v. Gerryt Andringa & Miriam Antonissen
- LB 1144 **Julian Paulus Cornelissen** te Waalre op 1 jan. 2011, zn.v.
Peter Paul & Jacqueline Cornelissen - Andringa
- LC 11132 **Rian Sven Andringa** (roepn. Sven) op 16 febr. 2005 en
Ilja Britt Andringa (roepn. Britt) op 6 juli 2007, beiden geb. te
Sneek en k.v. Richard & Ilse Andringa – Verweij
- LC 11133** **Sem Andringa** te Sneek op 26 okt. 2021,
zn.v. Johan Andringa & Laura Brouwer
- NB 22118 **Sophie Siersema** te op 13 juli 2024,
dr.v. Jesca Alida Andringa en Siersema
- VA 311321 **Jeroen Andringa** te ... op 19 juli 1994 (wordt VA3113211)
en **Stijn Andringa** te ... op 13 okt. 1998 (wordt VA 3113212)
zns. van Siert Andringa & Felice
- VA 3113211 **Nolan Andringa** te ... op 28 nov. 2022,
zn. v. Jeroen & Lyka Andringa - Bos
- YA 212141 **Olivier Axel Andringa** te Leeuwarden op 16 juni 2025,
zn.v. Mark Rutger Andringa en Rena Wilhelmina (Willemijn)
Kuper (2^e kleinkind Cees & Tineke)
- YP 1233 **Hildebrandt Andringa** op 24 mei 1981 en **Elisabeth Suzan
Andringa** op 9 jan. 1985. Alle vier kinderen (zie B3) van Hille
Jouke & Klaske Andringa – de Vries zijn geb. te Harderwijk
- YP 12331 **Maurice Sebastiaan Jonathan Andringa** te Zwolle op 13
febr. 1995 en **Maylincia Cherrylinne Sharmaine Andringa** te
Zwolle op 22 juni 2001, zn en dr. van Jan Simon Andringa en
Jacqueline Maria Henriette de Korte



Overleden

- Geen fam.code Onze genealoog **Ype Brouwers** (1949) te Leeuwarden op
11 febr. 2025, g.g.m. Japke Hoekstra, heit van Doeke en Fonger
- HA 121 **Catharina Maria (Tineke / Tini) Stormmesand - Andringa**
(1933) te Laren (NH) op 23 febr. 2025, ev. Franciscus Felix
Johan (Frans) Stormmesand
- HA 121 **Hermanus Bernardus (Herman) Dechesne** (1939)
te St. Nicolaasga op 22 mei 2025, wv. Maria Cecilia (Mieke)
Dechesne - Andringa

- HA 1211 **Catharinus Theodorus (Rinus) Andringa** (1934)
te Gorredijk op 24 mei 2025, ev. Petronella Maria Lena Cornelia
(Nelleke) Andringa – van den Boom en ggm./ gesch.v. Johanna
Maria (Mieke) de Groot
- HA 1222 **Hendricus Catharinus Johannes Maria (Hein) Andringa**
(1938) te Bunnik op 8 juni 2025, partner van Elisabeth Maria
(Liesbeth) de Ree en ggm / gesch.v. Gerarda Cecillie Maria
(Gerda) Boon
- HA 12221 **Augustinus Floris (Stijn) Andringa** (1965) te Utrecht ? op ...
- HA 1231 **Graziella Maria (Basje) Andringa – Vroom** (1948) in zkh. te
Meppen (Dld), wonende in Almelo op 3 juni 2024,
ev. Catharinus Petrus Franciscus (Emile / Rien) Andringa
- HB 1111 **Hans Jan Andringa** (1946) te Tucker ?? (Georgia - USA) op 23
aug. 2024, ggm I Annemiek Josine Klijnsmit en ggm II Mary
Christine McDonald
- LB 1121 **Joy Wilken Barker – Andringa** (1963) te Oak Forest (Illinois –
USA) op 1 jan. 2025, ev. John Barker
en ggm David Victor Randolph
- LB 1145 **Franciscus Maria (Frans) Andringa** (1937) te
Haarlem op 4 mei 2025,
e.v. Marguerita (Rita) Andringa - Borst
- LC 1113 **Johan Martinus (Han) Andringa** (1945) te Joure
op 8 sept. 2024, wv. Tjerkje (Jessie) Andringa – Zijlstra
- LE 21 **Hendrik Johannes (Henk) Nota** (1948) te Barneveld 3 mei
2025, w.v. Louise Nota – van der Horst en
zn.v. Johan & Aggie Nota - Andringa
- NB 22111 **Jan Andringa** (1937) te Almelo op 18 mrt. 2025,
ev. Divera Anna Maria (Didy) Andringa – Ruiter;
eerder ggm & gesch. v. Lena Willemina (Len) Bartelds
- NC 2111 **Ferdinand (Ferrie) Andringa** (1931) te Amsterdam op
16 febr. 2025, wv. Barbara Johanna Maria (Bep / Beppie)
Andringa - Elst
- NC 2221 **Delores May Andringa – Kemps** (1926) te Wausau (WI-USA)
op 24 maart 2025, wv. Robert L. Andringa
- SA 1121 **Kornelis Johannes (Kees) Arkema** (1943) te Groningen
16 dec. 2022, ev. Baukje van Arkema – Andringa
- SA 115 **Adalbert Hildebrand Wiard (Bert) van Zanden** (1939) te
Groningen 21 sept. 2024, ev. Tineke van Zanden – Andringa
- SA 1162 **Johanna (Hannie) Andringa – van der Woude** (1943) te Garijp
op 25 febr. 2025, wv. Klaas Andringa
- ZG 112111 **Sybren Andringa** (1934) te Grou 5 febr. 2025,
ev. Tjitsche (Tsjikke) Andringa – de Jong
- ZG 11231 **Wijtske (Wieke) Zwart – Andringa** (1946) (van Wergea)
te Drachten 25 mrt. 2024, ev. Klaas Zwart



ONTMOETINGEN MET ANDRINGA'S ... 50

De vijftigste aflevering alweer, ja heus - een verhaal over ontmoetingen met Andringa's ... nu in ASN 82. Regelmatig ontmoet ik mijn eigen Andringa familie en af en toe de Andringa's van het Andringa Stichtings Bestuur. Daarnaast hoor, lees, zie of ontdek ik vaak iets over andere mensen die dezelfde achternaam dragen of er aan verwant zijn. Overigens ben ik altijd benieuwd naar jullie reacties & verhalen, stuur eens iets op, wie weet wordt daar in het volgende ASN op ingegaan.



Ontving u afgelopen maart een lege envelop van de Andringa Stichting? Laat het dan even weten per e-mail, want dan stuur ik alsnog ASN81. Bij de grote mailing op 14 maart hielp ook toen penningmeester **Eppie** samen met mij de enveloppen vullen, maar zelf had ik 's morgens een staaroperatie ondergaan, waardoor mijn zicht beperkt was. In ieder geval deed ik 10 keer geen ASN81 in de envelop... Dochter Sygriit nam de foto hiernaast; met mijn rechteroog gaat het nu weer prima!

Duizenden enveloppen, groot en klein, werden de afgelopen 45 jaar door vele Andringa's naar het AS secretariaat gestuurd, vooral in de beginjaren. Eerst naar Baflo (Noordewierstraat 36), toen in 1986 naar Havelte (Veendijk 25) en sinds 1990 Veenwouden / Feanwâlden. Ik heb destijds veel lege envelopjes bewaard, vooral in de tachtiger jaren en per jaar gebundeld. Opnieuw ben ik aan het opruimen en weggooien; is het zinvol om die enveloppen te bewaren? Lijkt mij niet, dus ik ben bezig om van zo'n twaalf bundels eerst de postzegels te verwijderen, de rest gaat bij het oud papier. Ik doe dit tijdens het journaal. Soms bewaar ik toch maar zo'n lege, met in ± 95 % keer een handgeschreven adres op de envelop. Vaak herken ik de karakteristieke handschriften, oh ja, die, och gunst, die, ook overleden. Vooral oud-bestuursleden Sjoerd, Ype, Johan, Felix, tegelijkertijd sneupers. Diverse keren als adres slechts Tsjikke Andringa Baflo en ook die post werd bezorgd. Nu nauwelijks voor te stellen. Nog zeven dikke bundels te gaan...



Tot mijn verwondering kom ik af en toe kom een enveloppe tegen waarin nog foto's. Hier twee grafstenen van Andringa's, die niet aan elkaar verwant zijn. De grote steen op het kerkhof te Achlum is van **Dirkje Jellema – Andringa (ZG112)**;



het kleine steentje daarvoor is van jong overleden **Jansje**, dochtertje van Tjerk & Antje van Dijk – Andringa (**YN111**). Jansje haar ouders hadden een bakkerij te Achlum. << Hier rust onze lieve Jansje, geb. 23 nov. 1937, overl. 18 jan. 1938, Tj.v.Dijk A.v.Dijk – Andringa en kinderen. Ps. 8 vers 3 >> In onze Andringa boeken deel 1 en 3 staan geen kinderen bij Antje & Tjerk. Ons oorspronkelijk uitgangspunt:

Andringa dochters, ongehuwd of door huwelijk met andere achternaam bleven bij het ouderlijke gezin vermeld; op het originele handgeschreven systeemkaartje staan de namen van de kinderen meestal wel, mits wij ze konden achterhalen. Maar vaak werden die heel jong overleden kindjes niet geplaatst in A. boek 1.

Nou ja, ontmoeting, nee, nog geen ontmoeting, voorlopig uitgesteld door recente ziekenhuisopname... Het is nu eind mei, zaterdag ga ik naar Haarlem en ik was van plan om daarna een bezoekje te brengen aan Peter en Sip, maar dat gaat niet door. Gisteravond belde Sip, vertelde dat Peter vrij recent met hartklachten via Texel per ambulance naar een ziekenhuis in Alkmaar werd gebracht en afgelopen vrijdag naar Rotterdam werd vervoerd. We hopen op spoedig herstel, maar dat blijft voorlopig afwachten. Het was voor het eerst dat ik met Sip sprak, misschien zien we elkaar in de naaste toekomst. **Peter Andringa (HA1232)** en **Sip Sels** zijn al 36 jaar samen. Zowel Peter en mijn persoontje komen uit een groot gezin, hij uit een gezin met elf kinderen en qua leeftijd van al die broers en zussen ook ongeveer van dezelfde leeftijd. Wanneer ga ik hen echt ontmoeten?

Eind mei stuurde **Margriet Hettinga – Andringa (LA211)** weer allerlei informatie over haar familie, kijk maar eens bij de familieberichten en dan bij 'Geboren'. Fijn dat zij die verantwoordelijkheid op haar schouders draagt! Maar ze informeerde ons ook over haar inmiddels honderdjarige oud-oom **Johan Engwerda (LA2)** (*1 april 1925). Over hem stond een artikel in de Volkskrant van 19 mei 2025 door Marjon Bolwijn; helaas kan ik dat artikel niet meer downloaden. Hoe kijkt hij aan tegen de eeuw die achter hem ligt? "Na mijn vaders dood waren er dagen dat we niets te eten hadden", staat er als kop; wie kan dat artikel alsnog opsturen? De hier gitaar spelende Johan op hoge leeftijd, prachtig! Hij komt uit een muzikale familie, net zoals Margriet met haar broers en zussen in Heech en omstreken!



Bij ons ASB-overleg op 6 juni wist Eppie van een Andringa overlijden in Beetsterzwaag, dat had zij in een regionale krant gelezen. Zij dacht aan Frans, dus ik stuurde diens zoon Bjorn 's avonds een mailtje: "Is je vader onlangs overleden?" Nee dus, het betrof zijn oom **Rinus Andringa** (HA1211). Een poos later kreeg ik een zeer bijzonder overlijdensbericht toegestuurd via Rinus zijn eerste vrouw Mieke en even later een uitgebreide toelichting op de tekening door Nelleke, zijn tweede echtgenote, beiden wonende in Beetsterzwaag. Nogmaals heel veel sterkte toegewenst, al zijn dierbaren!



Eind juni waren wij als Schierstins Textielgroep nog druk bezig met voorbereidingen voor de expositie FERMEITSJE. Letterlijk vertaald: VERMAKEN, wij hebben geprobeerd om oude kleding te vermaken tot iets nieuws om zo het publiek ermee te vermaken; de titel heeft dus een dubbele betekenis. Vanaf 5 juli t/m 31 augustus kwamen er dagelijks gemiddeld 15 personen langs, ook eigen familieleden en vrienden in combinatie met mijn verjaardag; de tentoonstelling was een succes. In de voorbereidingstijd hadden we als textielgroep besloten om de 'boom' die met een takkenconstructie het dak van de nieuwe foyer draagt, te gaan gebruiken met grote poppen in vermaakte kleding als 'hofkesjongers' (stiekem fruit uit de boom pakken...). Dat fruit werd o.a. gemaakt van fruitnetjes. Rode voor appels, groene voor de gehaakte blaadjes. Voor peren kreeg ik gele aardappelnetjes van mijn Andringa familie uit Minnertsga, waar ik met behulp van perengroenachtig garen peertjes haakte. Pruimen, ja, dan heb je rood/paarsachtige uienetjes nodig, maar die zijn er niet zoveel, merkte ik. Dus ik deed een beroep op **Jan Andringa (YK21112)** (zie foto) uit Enkhuizen omdat zijn zoon **Pieter** op een uienverpakingsbedrijf werkt. Tot mijn grote verbazing kwamen zij zondag 29 juni langs in Feanwâlden om een grote voorraad uienetjes te brengen in allerlei kleuren. Nogmaals reuze dank! Op de tentoonstelling was o.a. een catwalk met aangeklede etalagepoppen in allerlei creaties, maar ook een aantal jassen gemaakt van oude stevige plastic boodschappen tassen, zie folder.



Afgelopen zomer kreeg ik de volgende brief: Hallo Tsjikke, het is alweer een tijdje geleden dat we elkaar hebben gesproken in Veenwouden. In de loop der tijd is het gevoel ontstaan om eens een stukje te schrijven. Wellicht is het plaatsbaar in het Staach Nijs. Ik kan me voorstellen dat andere queer-familieleden zich hierin

ook wel zullen herkennen. Vriendelijke groet, **Nanne Tjerk Andringa-Laridon (NB221314)**. Lees zijn verhaal maar eens op pag. 10, heel hartelijk dank, Nanne!

Jongste broer **Piter Andringa (YB12215)** vierde medio augustus zijn 70^e verjaardag, samen met veel familie en vrienden bij hem in de grote tuin. Hij had een muzikaal bandje benaderd met een toepasselijke naam: Los Abuelos (de pake's / de opa's). Piter is inmiddels pake van vijf kleinkinderen, ze waren er allemaal. 's Morgens miezerde het een beetje, dus toen moest hij nog snel zorgen voor diverse beschermende overkappingen, maar zoiets is hem wel toevertrouwd. Wat was het een reuze gezellig feest en wat konden wij allen genieten van allerlei heerlijke meegebrachte hapjes en drankjes in de buitenlucht.



Zo vierden wij afgelopen zondag met een 'verrassingsfeest' alvast de 75^e verjaardag van schoonzus **Ytsje Andringa – Gerbrandy (YB12213)**. Een verrassing werd het zeker! Met een groep van ruim 20 familie en vrienden reden we met een gele Zwitserse oldtimer bus inclusief chauffeur langs de zeedijk bij Koehoal richting Harlingen naar Zurich via het museum aan de Afsluitdijk en gingen daarna, over smalle wegen met een maximale snelheid van 60 km langs de IJsselmeerkust via Makkum, Workum naar Hindeloopen. Na een tussenstop aldaar met rondleiding gingen we weer over brede fietspaden naar Wommels, waar



wij een buffet kregen aangereikt. Wat een verwennerij!

Tot slot, Prinsjesdag vandaag (hoedjesdag...), krijg ik vanmorgen zeven email berichtjes door **Jan Simon Andringa (YP12331)** toegestuurd, een klein gedeelte van die informatie kon ik nog verwerken bij onze familie-berichten in ASN82, zie pag. 21. De rest volgt bij die in ASN84. Nog nooit had ik contact met hem, nu opeens komt er allerlei informatie binnen! << Ik ben blij dat ik en wij weer wat hebben kunnen bijdragen wat betreft het verrijken van de Stichting door middel van informatie. Ik zie jouw enthousiasme graag weer terug in het blad van ASN. Mochten er in de toekomst toch nog vragen of opmerkingen zijn dan verneem ik dat graag. Met vriendelijke groeten, Jan Simon >> Lieve lezers, zie verder onze oproep hiernaast! Groetjes, **Tsjikke A. (YB12214)**



OPROEP:

WORDT JIJ /
WORDT U
ONZE
VOLGENDE
GASTSCHRIJVER
voor ASN83 (voorjaar) 2026)
of voor ASN84 (herfst 2026) ??
Alvast hartelijk dank !!!



Mail:



andringastichting@hetnet.nl
of schrijf naar:
redactie ASN
secretariaat
Andringa Stichting
9269NB Feanwâlden

